



TOT VROOM AANDENKEN AAN

Robert-Gilbert DEMUYNCK

echtgenoot van

Irena DEMUYNCK

geboren te Harelbeke op 20 maart 1909 en godvruchtig overleden te Kortrijk, in de Kliniek Maria's Voorzienigheid op 26 november 1979, gesterkt door de H. Sakramenten der stervenden.

Bestuurslid van de Bond van Grote en Jonge Gezinnen.

Mij spreekt de blomme een tale,
mij is het kruid beleeft,
mij groet het altemale,
dat God geschapen heeft !

Guido Gezelle

Dit eenvoudige gedichtje van onze Vlaamse Dichter is de beste weergave van het leven van deze mens. Robert was een noeste werker en een eenvoudig man, een trouwe echtgenoot en een bezorgde vader. Hij hield van de wijdse natuur en stond in bewondering voor haar pracht. Door zijn vriendelijkheid en dienstbaarheid wist hij zich vele vrienden te maken. Iedereen was met verstomming geslagen bij zijn zo plotse heengaan uit ons midden... „Wat, maar een uur geleden was hij hier nog op straat.”

Ja, zo onverwachts is hij heengegaan naar de Heer. Maar hij was niet onvoorbereid. Naast zijn menselijke eigenschappen bezat hij ook een diep geloof. God was voor hem geen verre of vage onbekende, voor Robert was God de grond van zijn bestaan. Zoals heel de schepping, wist hij ook zichzelf in Gods Handen en de Heer was voor hem de steun en de kracht van zijn leven. Gelovig en vol vertrouwen mogen wij dan ook bidden : „Leid nu uw trouwe dienaar binnen

in de vreugde van uw Vaderhuis, dat Gij van alle eeuwigheid voor uw kinderen hebt toebereid.”

Dierbare echtgenote, wel heel onverwachts is de Heer gekomen... Laten wij samen danken voor alles wat wij van Hem hebben ontvangen. Dank ook aan U, Irena, voor uw liefde en uw zorgen die gij mij hebt geschonken. Eens zullen wij voor altijd mogen samen zijn in Gods Vaderhuis.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, vele uren mochten wij samen gelukkig zijn. Mijn dank aan U voor alles. Help nu moeder om dit zware kruis kristelijk te kunnen dragen in de hoop op het vernieuwd samenzijn bij de Heer.

Beste familie en vrienden, ons aardse leven is een op weg zijn naar het echte en volle leven... Daartoe heb ik nu toegang gekregen. Dank U voor de momenten van vriendschap. In geloof en gebed blijven wij voor altijd verbonden.

Irena DEMUYNCK, zijn echtgenote,
Willy DEMUYNCK,
Walter en Miet DECOSTERE-DEMUYNCK,
Eric en Arlette DEMUYNCK-DE CRAENE,
Luc en Marie-Rose DEMUYNCK-HILTROP,
Peter en Rosa BLASER-DEMUYNCK,
Dirk en Christine DEMUYNCK-BELEYN,

zijn kinderen,

Kristien en Peter DEMUYNCK,
Marc en Dirk DEMUYNCK,
Bruno en Ann DEMUYNCK,
Stéphane en Frédéric BLASER, zijn kleinkinderen,

De families DEMUYNCK-DEBLAUWE,
DEMUYNCK-LIBBRECHT,
danken U voor uw gebeden
en blijken van deelneming.

Begrafenisond. E. Vuylsteke, Avelgem (tel. 64 42 39)

Drukk. D. Allegaert