

Zalig zij, die in den Heer sterven !



ZALIGE GEDACHTENIS

van

ALICE DE NAEYER

echtgenote van

VICTOR VAN DER DONCKT

geboren te Zegelsem den 2 September 1900
en aldaar godvruchtig in den Heer ontslapen
den 13 Juli 1948,

na bediend te zijn van het H. Oliesel,

Heer, al wie U dient is zeker dat, indien hij be-
proefd is geworden in zijn leven, hij zal gekroond
worden; indien hij in verdrukking is geweest, hij
zal verlost worden, want Gij verheugt U niet in
onze verdrukking, maar na tranen en zuchten
overlaadt gij ons met vreugde.

Zij was een goede vrouw, vol van geloof... zij
bracht hare dagen in vrede en rechtvaardigheid
over, bezorgd met haar huisgezin wandelde zij on-
berispelijk in al de geboden des Heeren.

Bemide Echtgenoot, en gij mijne zeer geliefde
Kinderen, hoe gelukkig toch waren wij samen! ..
De Heer heeft u beproefd met mij tot zich te trek-
ken. Onderwerpt U aan Zijn aanbiddelijken Wil,
zoekt uw troost in het gebed... in het gebed blij-
ven wij toch vereenigd. Vaart allen wel... eens
komt de dag dat wij elkander terug zien in den
Hemel.

Mijn Jezus, barmhartigheid! 300 d afl.

St-Maria-Horebeke, druk. DE CLIPPELE

*BEDANKEN van harte voor de blijken van
kristelijke en innige deelneming hun betoond*

Mijnheer Victor VAN DER DONCKT ;
Mijnheer en Mevrouw Albert HOEBEKE-VAN DER DONCKT ;
Mijnheer René VAN DER DONCKT ;
Mevrouw Louise VAN DER DONCKT ;
Mevrouw Elza VAN DER DONCKT ;
Mijnheer Roger VAN DER DONCKT ;
Mijnheer Omer DE NAEYER-DE BLEECKER, kinders en kleinkinders ;
Mevr. Wed. Charles-Louis VAN DER DONCKT-DE TEMMERMAN,
kinders en kleinkinders ;
DE TEMMERMAN ;
De Familiën DE NAEYER, VAN DER DONCKT, DE BLEECKER en
DE TEMMERMAN ;