

Het is zoet te sterven als men wel geleefd heeft. H.A.



BID VOOR DE ZIEL

van **Mijnheer**

FRANÇOIS DE NAYER

Echtgenoot van Mevrouw

RACHEL MONNIER

Lid van de Confrerie van de H. Barbara.

Lid van C. O. O.

Geboren te Overboulaere den 23 Januari 1863, en
aldaar godvruchtig overleden, den 8 Februari 1947,
Voorzien van de H.H. Sakramenten der stervenden.

—:—:—

Van zijne kinderjaren af in de vrees des Heeren op-
gevoed, heeft hij met nauwgezetheid Gods geboden
onderhouden. Tob. II.

Zijn leven lang heeft hij gewerkt en gezwoegd om zijn
talrijke kinderen in eer en deugd op te brengen. Om zijn
vreedzaam en opgeruimd karakter was hij geacht van
allen die hem kenden. Daarom zal zijn nagedachtenis in
ons voortleven.

Duurbare echtgenoot, lieve kinderen en kleinkinde-
ren, gij hebt mij steeds met uwe teedere zorgen om-
ringd. Ik dank U voor uwe genegenheid en liefde. Blijft
eendrachtig elkander beminnen en bijstaan. Vaarwel,
eens zien wij elkander weder in het Hemelsch Vader-
land.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

300 d. afl.

De familiën **DE NAYER, MONNIER, VAN**
LIEFFERINGE en SEEUWS,

zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
hen betoond bij 't afsterven van hun beminden
echtgenoot, vader, schoonvader, grootvader,
schoonbroeder, oom, kozijn en bloedverwant,
DANKEN U.

—
Drukk. Demulder