

„Wie in Mij gelooft zal leven,  
ook al is hij gestorven". (Jo. 11,25)



DIT WEZE EEN BLIJVEND TEKEN  
OM TE BIDDEN VOOR  
DE HEER

**Jozef, Albert DE NAEYER**  
echtgenoot van Mevrouw Palmyre WILLEMS

geboren te Zegelsem op 21 augustus 1913  
en zacht in de Heer ontslapen in het  
O.-L.-Vrouweziekenhuis te Oudenaarde  
op 17 oktober 1981.

Strijder 1940-1945,  
vereremerkt met verscheidene eretekens.

---

Een goed en eenvoudig man is teruggekeerd  
naar zijn Schepper en Vader.

We bewaren van de dierbare overledene het  
beeld van een werkzaam man, van een trouw  
echtgenoot en een goede vader en grootvader.  
Veel en hard heeft hij gewerkt om zijn kroost-  
rijk gezin op te voeden en alles te geven wat  
zij nodig hadden om gelukkig te zijn.

Als gekende stielman was hij overal graag ge-  
zien en geëerd.

Gedurende de oorlogsjaren heeft hij trouw en  
voorbeeldig zijn vaderland gediend.

Steeds stond hij ten dienste van allen die zijn  
raad en hulp konden gebruiken.

Hij was goed voor zijn familie en bureu. Zijn  
kleinkinderen lagen hem nauw aan het hart.

Zijn laatste levensjaren, vooral zijn laatste le-  
vensmaanden waren getekend door lichamelijk  
lijden en tegenslagen. Geleidelijk hebben we  
hem zien achteruitgaan en wegwijnen. Geluk-  
kig was hij steeds omringd door de genegen-  
heid en de dienstbaarheid van vrouw en kin-  
deren, alsook van het verplegend personeel van  
het hospitaal. We mogen dan ook zeggen dat  
de dood voor hem een bevrijding en verlossing  
betekende uit alle aardse lijden.

Christelijk en gelovig, zoals hij trouwens geleefd  
heeft, is hij gestorven. Moge hij nu met alle  
engelen en heiligen genieten van de hemelse  
vreugde en vrede.

H. Jozef, patroon van de goede dood, wees  
voor onze dierbare een voorspreker in de hemel.  
Goede echtgenoot en vader, we vergeten U niet  
in ons gebed, vooral niet in onze zondagmis.

---

De families DE NAEYER, WILLEMS,  
DE BLEECKER en HAUWSTRAETE,

danken U innig voor de blijken van  
deelneming betuigd in hun rouw.