

*Bedankt voor jouw gebaren, die zullen we altijd bewaren.
Bedankt voor jouw warmte, jouw liefde en de mooie tijd
die we ooit samen hebben gehad,
Bedankt voor jouw hulp, jouw attenties, en nog zoveel dingen...*



Dankbaar aandenken aan

Mevrouw

Linda DE NAEYER

echtgenote van de Heer
Dany DEBUYSSCHER

Geboren te Opbrakel op 22 januari 1952
en in familiekring overleden
te Brakel op 11 juli 1998, gesterkt door het
sacrament van de ziekenzalving.

*De families DE NAEYER, BLONDELLE,
DEBUYSSCHER en VAN STRIJDONCK
danken u voor uw medeleven en uw gebed.*

*De namis wordt opgedragen op vrijdag 31 juli 1998
om 18.30 uur in de dekenale kerk Sint-Pieter te Brakel .*

Liefste tante,
Waarom moest je zo vroeg van ons heengaan?
Waarom toch?
Je was een lieve, zachte en kranige vrouw.
Je stond dag en nacht klaar voor je familie en voor je
vrienden deed je wat je maar kon.
Je was iemand waar men steeds op kon rekenen.
Ook was je graag bij de leute en het plezier.
Maar plots kwam die nare ziekte en wij moesten
toezien hoe je iedere dag zwakker en zieker werd.
Wij bleven maar hopen dat alles goed zou komen;
maar helaas het mocht niet zijn.
Die bewuste zaterdag sloot je je ogen voorgoed.
Je ging heen zonder nog één woord te zeggen.
Lieve tante, nu moeten we jouw aanwezigheid missen,
want nu lig je daar zonder pijn en zorgen.
Je kunt nu rustig in vrede naar de Hemel gaan bij
Bonneke. Het zal moeilijk zijn die leegte die je
achterlaat, te moeten aanvaarden, maar ik ben er zeker
van dat je vanuit de hemel met ons verbonden en
begaan zult zijn.
Bedankt lieve tante, voor al die mooie herinneringen
die je ons achterlaat.
God zegene en God beware je.

Katty

Rouwd. & Drukw. B.V.B.A RAOUL, Brusselsestraat 70, Brakel
Tel. 055/ 42 24 49

