

Ten paradijze geleiden U de Engelen,
dat de Martelaren U verwelkomen.



HERINNER U IN GEBED

de Heer

LOUIS DE NAEYER

echtgenoot van Mevrouw

MARIETTE BEKAERT

geboren te Zottegem op 21 oktober 1922 en
onverwachts overleden te Strijpen-Zottegem op
9 november 1984, gesterkt door de H.H. Sakra-
menten « in extremis ».

Mevrouw Mariette Bekaert,
De Heer Kurt De Naeyer,
De Heer en Mevrouw Daniël Maegerman-De Naeyer
Marleen,

Zijn broer, schoonzuster, neven en nichten,
De families De Naeyer, Bekaert, Van Der Stock en
Van Den Berghe,
danken U voor uw deelneming en gebed.

Rond de gedenkdagen van onze geliefde afge-
storvenen, hebben wij moeten afscheid nemen van
een goed mens, een trouwe echtgenoot en lieve
vader.

In zijn eenvoudig en minzaam uiterlijk lag een
grote goedheid, oprechtheid en menslievendheid.
Wij zullen hem ons altijd blijven herinneren als
een opgeruimd, kameraadschappelijk en ijverig
man.

Lieve echtgenote, niets was mij te veel voor u.
Wees niet bedroefd om mijn heengaan. Dank God
omdat wij samen, in goede en kwade dagen steeds
gelukkige mensen zijn gebleven.

Dierbare kinderen, help moeder voorts in de zor-
gen die ik aan haar heb besteed.

Beste broer, het afscheid valt zwaar.

Familieleden, vrienden en kennissen, dank voor de
schone ogenblikken die ik samen met u mocht
beleven. Blijf mijn aandenken trouw en bid voor
mij.

