



**GOD HEEFT IN DE VREUGDE VAN DE
HEMEL OPGENOMEN**

MEVROUW

Maria DE NAEYER

weduwe van de Heer

Bert GUNS

geboren te Aalst op 2 oktober 1920 en god-
vruchtig overleden in de St. Franciscuskliniek
te Opbrakel op 2 maart 1970, voorzien van de
HH. Sakramenten der zieken.

Moeders sterven niet, want zolang men moe-
ders kinderen ziet, zolang zal moeder leven.
Daarom is er geen naam, die zoeter en schoner
klinkt dan "moeder" maar ook geen verlies
zo pijnlijk als dat van moeder.

Moeder was een toonbeeld van zelfopofferende
liefde. Zij was deugdzaam. Zij muntte uit door
een onverpoosde zorg en werkzaamheid, zij was
vol toewijding voor haar kinderen.

Enkele maanden na het heengaan van haar
echtgenoot is ze naar de Heer gegaan, zacht
en vredig. Nu zijn vader en moeder weer te-
samen.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, ik had
u allen zo gaarne rond mij. Zovele lange en
gelukkige jaren hebben we samen met Gods
zegen doorgebracht. Voor u heb ik gezorgd
met liefde. Met wederliefde hebt gij dag en
nacht mij bijgestaan tijdens mijn zware ziekte.
God zegene en beware u. Gedenkt vader en
mij in uw vrome gebeden.

De families DE NAEYER, GUNS, TIMMERMAN
en DE SAEDELEER,

danken u voor uw blijken van deel-
neming.

Druk. J. De Vleeschouwer, Hoogstr. 21, Ned.