

De dood der rechtvaardigen, is de overgang
tot een beter leven. (H. Bernardus)

†

GEDENK IN UW GEBEDEN DE ZIEL
van Mijnheer

Petrus-Gustaaf De Naeyer

echtgenoot van Mw Victorine VAN DEN DAELE
Geboren te Munkzwalm de 7 September 1867 en
godvruchtig in de Heer ontslapen te Elst
de 15 Maart 1954.

Bediend van de H.H. Sacramenten.
Lid van de Confrerie van het H. Hart.

Mijn ziekte was ongeneesbaar, geen middelen
konden mij helpen. (Jer.)

Zalig de mens, die let op Gods woord en het
in daden tracht om te zetten.

De achtbare overledene was 'n man zonder
omwegen, rechtdoor en in de haak voor God
en zijn geweten.

Hij heeft in zijn levensloop veel gebouwen op-
getrokken, maar het schoonste gebouw was dit
van zijn talrijk kroost, daarvoor heeft hij gezweet
en gezwoegd met hart en ziel. God heeft hem ge-
zegend, maar tevens zwaar beproefd, ja, tot het
einde toe, want de laatste weken heeft hij striemen-
de pijnen uitgestaan. Thans is dat al veranderd
in eeuwige vreugde en onvergankelijk geluk,
want « die met Christus lijdt, zal met Hem verheer-
lijkt worden ».

Troost U dus, beminde echtgenote, kinderen en
kleinkinderen, dank voor uw liefdevolle zorgen,
bewaart mijn gedachtenis levendig in uw geheu-
gen en bidt voor mij; eens zien we elkaar terug
hierboven.

H. Hart van Jezus ik heb betrouwen in U.
(300 d. afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.
(100 d. afl.)



Zeer getroffen door uw bliken
van diep kristelijk medevoelen
bieden U hiervoor hun welge-
meende dank ;

De families DE NAEYER en
VAN DEN DAELE.

Uitg. A. Van der Stichelen, koster, Elst.