



Dankbaar aandenken aan
de heer

Thierry DE NAEYER

echtgenoot van mevrouw
Martine Pieteraerens

geboren te Zegelsem op 27 januari 1958 en
overleden te Zottegem in het AZ St. Elisabeth
op 16 februari 2005.

*De namis zal worden opgedragen in de
parochiekerk te St.-Maria-Oudenhove op
donderdag 17 maart 2005 om 18.45 uur.*

De families De Naeyer, Pieteraerens,
Willems en Mornie
danken u voor uw blijken van medeleven.

We hebben van jou geen afscheid kunnen nemen door je snel heengaan. Naast ons verdriet en pijn blijft een levende gedachte en herinnering van datgene wat je voor ons mocht betekenen.

Je was een goede man, echtgenoot en vriend van allen. Steeds stond je klaar met raad en daad voor iedereen die je nodig had.

Aan hobby's en creativiteit ontbrak het je niet. Maar uw grootste droom werd vervuld toen je opsteeg met de luchtballon en volop genoot van natuur en uitzicht.

Zelfs toen je ziek werd bleef je optimist en opgewekt. Nooit hoorden we je klagen. Telkens vond je opnieuw de levenskracht om door te gaan. Maar plots bleek de strijd verloren en werd gestaakt door een laatste zucht.

Lieve echtgenoot, broer, peter, neef, nonkel, wij danken je voor je vele, onvergetelijke momenten die we samen beleefd hebben. Ondanks de onmetelijke leegte die je achterlaat blijf je diep in ons hart voor altijd bij ons.

Rouwcentrum Porrez Zottegem



Sjinn