

Jezus, Maria en Jozef, dat mijn ziel met U in
vrede ruste. Amen.



BID VOOR DE ZIEL

van MIJNHEER

VICTOR DE NAYER

echtgenoot van Mevrouw

Maria Punnewaert

geboren te Overboelare de 19 augustus 1898 en er
overleden de 21 februari 1957, gezalfd met de h. Olie.

Lid van het genootschap der H. Barbara

Deze haastige en onvoorziene dood geeft ons een
les te meer over het broos bestaan van het mens-
leven op aarde. Vandaag leeft de mens en morgen
wordt hij weggemaaid.

Laat ons daarom het goede doen terwijl we de tijd
hebben want overwachts kunnen we opgeroepen
worden om aan God rekenschap te geven over het
gebruik van ons leven.

Deze duurzame overledene die buiten verwachting
bij O. L. H. is gegaan zal wel als grootste troost in
zijn laatste uur het getuigenis gehad hebben steeds
als een godvrezend man geleefd te hebben; als
trouwe echtgenoot en voorbeeldige vader op wie
moeder en kinderen mochten rekenen. Zijn afsterven
was wel plotseling maar niet onvoorbereid.

Bemide echtgenote en kinderen, broeders en fa-
milie, weent niet gelijk deze die geen hoop hebben
want vader heeft dit tranendal verlaten om de
eeuwige vreugden deelachtig te worden. Blijft elkan-
der gedenken in uwe gebeden. Dit is de band die de
zielen verenigt.

Akten van Geloof, Hoop, Liefde en Berouw.



De familiën

DE NAYER,
PUNNEWAERT,
MONNIER en FOSTIER

zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
hun betoond bij het overlijden van hun teer-
geliefde afgestorvene.

DANKEN U.

Drukk. M. DE VOS, Koster, Overboelare