

Gelukkig de mens die leeft gelijk hij wenst
te sterven. (Nav. Chr.)

†

Bid voor de ziel

van Mijnheer

Firmin DE NAUW

echtgenoot van Mevrouw

GERMAINE VAN HOUDENHOVE

geboren te Voorde op 12 december 1897 en
godvruchtig overleden te Opbrakel op 5 juni
1964, gesterkt door de laatste H.H. Sakramenten.

Opgeëiste van 1914-18 en oudstrijder 1940-45.
Gemeenteraadslid van Voorde.

Heer, ik heb U gezocht uit geheel mijn hart;
ik heb uw geboden onderhouden om niet tegen
U te zondigen; ik heb mijn genoeg gevonden
in de weg uwer getuigenissen, gelijk in
grote rijkdommen. (Ps. C XVIII - 18)

Eenvoudig en oprecht was zijn levenswandel;
gedienstig en goedertierend met de medemen-
sen; daarom werd hij graag door iedereen aan-
vaard. In zijn bijzijn was gezelligheid. Met
ernstige stoere arbeid, heeft hij voor zijn huis-
gezin gewrocht, hem niets ontziende.

Kalm en gerust mocht hij een goede oude
dag verwachten. De Heer heeft met kwellingen

dit uur vervroegd, doch Zijn troost is hem bij-
gebleven.

Geliefde echtgenote, ik dank u voor uwe
liefde, hulp en steun. Ik wacht U op bij de Heer.

Mijn kinderen en kleinkinderen, waar ik zo
fier op was, ik blijf U beschermen en de zegen
des Heren afroepen. Ik dank U voor uwe war-
me genegenheid en achting. Blijft moeder nu
troosten en bijstaan.

Broeders, zusters, familieleden en vrienden,
vaartwel.

Bidt allen veel voor mij!

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U.
(300 d. afl.)

De familiën :

DE NAUW,
VAN HOUDENHOVE,
VAN DER HAEGEN en
DE QUICK.

*zijn zeer gevoelig en oprecht dankbaar
voor Uwe blijken van kristelijke deelne-
ming in de rouw die hun komt te treffen*

Drukk. A. Van Der Bracht. Voorde