

De Zoon des mensen zal komen op een onvoor-
zien uur.
Lucas XII - 40.



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mijnheer

FRANÇOIS DENAUW

echtgenoot van Mevrouw

MARIE JULIA VANDERSTICHELEN

geboren te Everbaek, de 11 November 1869, en er
overleden, de 1 November 1952.

De dood is de tijd der waarheid. In het aan-
schijn der dood ziet men de dingen der aarde voor
hetgeen zij werkelijk zijn : ijdelheid, as, rook.

H. Alph. van Lig.

De hoge jaren zijn een erekroon als ze gevon-
den worden op de wegen der gerechtigheid. Spr.

Mijn God, mijn voorvaders hebben op U ge-
hoopt. Op U hebben zij hun betrouwen gesteld en
Gij hebt ze geholpen; tot U hebben zij geroepen en
Gij hebt ze gered; op U hebben zij gehoopt en hun
hoop is niet vruchteloos geweest. (David, Ps.
XXI, 5) Gelijk mijn Vaderen, zo moet ik ook han-
delen.

Troost: U, teergeliefde Echtgenote, God heeft
gewild dat men toch eensdaags moet gescheiden
worden. De altijd groter wordende ellenden van
een lang leven verlaten, is zo erg niet. Bij de Heer
opnieuw verenigd worden is het bijzonderste. Dat
God ons verlene de ganse eeuwigheid samen geluk-
kig te mogen wezen. Dit is mijn vurigste wens
Vaartwel en bid voor mij!

Goedertierene Jezus, geef hem de eeuwige rust en
dat het eeuwige licht hem verschijne. (M. der O.)
Akten van Geloof, Hoop en Liefde 7 j. en 7 q.

De familiën DENAUW, VANDER-
STICHELEN, VANDEVELDE en DE
BROUWER zijn zeer erkentelijk voor
uw blijken van deelneming en danken U

Uitg. We A. Vancauwenberge, Everbeek.