

○ Kruis van Jezus, in uw schaduw wil ik rusten en hopen. (Nav.)



**BID VOOR DE ZIEL**

van Mevrouw

**Margareta Maria DE NAUW**

echtgenote van Mijnheer

**RICHARD SEGERS**

geboren te Smeerebbe-Vloerzegem de 27 Januari 1897 en er godvruchtig overleden de 28 Februari 1956.

Voorzien van de H. Sacramenten der stervenden

Zij was een vrouw met een vast geloof, eenvoudig en godvruchtig, deugdzaam en rechtvaardig, zacht en goed voor iedereen. Allen beminden en eerbiedigden haar. Haar aandenken zal in zegen zijn. (Job.)

Zij heeft vele lasten en kwellingen verdragen, met bewonderenswaardig geduld. Vooral de laatste weken van haar leven waren hard en zwaar. Haar toestand was ellendig en hopeloos. In die droeve ogenblikken heeft zij haar blik gericht op de lijdende Christus, en van Hem ontving ze moed en kracht. God zal haar tranen verzamelen en ze omzetten in parelen van vreugde.

Mijn duurzame echtgenoot, te vroeg moeten wij afscheid nemen. Nog vele jaren konden we mekaar helpen en bijstaan. Heb dank voor de vele en uitstekende zorgen, zo genegen en vol toewijding, bij dag en bij nacht aan mij besteed.

Beminde kinderen en kleinkinderen, ge waart mijn trots en mijn vreugde! Hoeveel troost en opbeuring mocht ik van u ondervinden! In de hemel zal ik voor u bidden, opdat God Zijn zegen overvloedig over u moge doen neerdalen.

Mijn familieleden en vrienden, ook u dank ik voor de liefdevolle belangstelling en gediensstigheid mij betoond, vooral tijdens de laatste dagen van mijn ziekte. God zegene er u om!

Gedenkt mij allen in uwe gebeden!

Mijn Jezus, barmhartigheid! (300 d. afl.)



De familiën

DE NAUW,  
SEGERS,  
DE ROUCK en  
HAELTERMAN

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van christelijke deelneming en

**DANKEN U HARTELIJK.**

---

Uitg. De Turck, Smeerebbe-Vloerzegem.