

Gelukkig die in Jezus hoede
Geen sterven vreest, en blij te moede
Bij strijd en dood ten hemel staart
Daar hij gestorven henen vaart.



BID VOOR DE ZIELERUST VAN
DE HEER

RICHARD DE NAUW

echtgenoot van Mevrouw

CLARA VAN DAMME

Opgeëiste van de oorlog 1914-1918

geboren te Voorde op 16 juni 1896, en overleden te St.-Antelinks op 18 januari 1970, gesterkt door de heilige Sacramenten der zieken in volle bewustzijn ontvangen en godvruchtig meegebeden, alsook de Pauselijke zegen.

Heer, Gij hebt mij beproefd, doch verduldig heb ik mijn pijnen doorstaan, wel wetend dat indien wij met Christus lijden, wij ook met Hem zullen verheerlijkt worden.

Wij verliezen in hem een goede echtgenoot en vader die ons diep genegen was; zijn geduld bij pijn en lijden was een voorbeeld. Ook naastenliefde tegenover iedereen was bij hem geen ijdel woord; hij was voor allen een vriend.

Wij betrouwen dan ook ten volle op de troostende woorden van Jezus:
« Al wat de Vader mij geeft zal tot mij komen, en wie tot mij komt zal ik niet buiten werpen. Want ik ben uit de hemel neergedaald, niet om mijn eigen wil te doen, maar de wil van

Hem die mij gezonden heeft; en het is de wil van Hem die mij gezonden heeft dat ik niets verloren laat gaan van wat Hij mij gegeven heeft, maar het doe opstaan op de laatste dag. Dit is de Wil van mijn Vader, dat ieder eeuwig leven bezit die, wanneer hij de Zoon ziet, in Hem gelooft, en ik zal hem doen opstaan op de laatste dag ».

Dierbare echtgenote, kinderen en kleinkinderen, ik moet u verlaten, maar ik zal nog met u blijven en van hier boven u beschermen. Bid voor mij zoals wij dat de laatste dagen zo mooi te samen hebben gedaan en gedenk mij in het heilig misoffer.

Zoet Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.



Mevrouw Richard DE NAUW-VAN DAMME,

De Heer en Mevrouw Gustaaf DE NAUW-RENDERS en zoon Luc,

De Heer en Mevrouw Robert HERPELINCK-DE NAUW en kinderen Eliane en Romain,

De families: DE NAUW,
VAN DAMME,
VAN DER HAEGEN en
VAN DEN BERGHE,

danken U voor uw deelneming in hun rouw en uw gebeden voor de zielerust van hun dierbare afgestorvene.

Uitg. Mevr. Redant-Van Damme, Hofstade