

Gelukkig de mens die altijd bereid
is om te sterven.

†

VROOM AANDENKEN AAN

MEVROUW

Valeria Catharina De NAUW

Weduwe van de Heer

JAN-BAPTIST CORIJN

geboren te Voorde op 18 november 1890 en er
godvruchtig overleden op 14 april 1975, ge-
sterkt door de H. H. sakramenten en de Pause-
lijke Zegen.

Gelukkig en wijs is de mens, die altijd zo
leeft, gelijk hij wilt dat de Heer hem bij zijn
sterven vinde. Zalig hij die zijn stervensuur
voor ogen houdt. (Nav. Chr.)

Opgebracht in kristene deugzaamheid, een-
voudig en rechtvaardig, in diep geloof en
innige godsdienstigheid heeft moeder bij ons
geleefd; gepaard met vlijtige arbeid en trouw-
hartige omgang, wist zij de leer van liefde
en trouw in haar eigen leven in te weven.

In de stilte van de lange dagen bejaard leven,
wist zij zich verdienstelijk te maken in het
leven van de Kerk; — menige rozenhoedjes
zijn door haar vingers geschoven, verenigd
met de biddende ongeziene Kerk, — de Heer
weet altijd waar zijn genade wordt afgesmeekt.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, ik was
fier op U allen; gij blijft het leven van uw
moeder eren, door trouw te zijn aan de Kerk
en het geloof. Ik dank U allen voor uw ver-
kleefdheid en kinderlijke eerbied.

Familieleden en vrienden, vaartwel. Bidt allen
voor mij.

†

**De families De Nauw, Corijn,
Van Der Haegen en Van Laethem**

**danken U zeer om uw gebeden
en vele blijken van deelneming.**

druk. v. d. bracht, voorde