

Kristus is de verrijzenis en het leven, wie  
in Hem gelooft zal leven, al is hij gestorven.  
(Joh. XI.25.)



TOT ZALIG AANDENKEN VAN  
MIJNHEER  
**JEAN-BAPTIST D E N D A U W**

echtgenoot van Mevrouw  
**ODILE HAILLEZ**

geboren te Oprakel op 29 september 1891 en  
er kristelijk gestorven op 19 december 1965.

Getroost en gesterkt door de H. Sakramenten en  
de Pauselijke zegen.

Eenieder die de dierbare overledene gekend  
heeft, moet van hem getuigen: "Hij was een  
bedreven en vindingrijk man, met een goed hart,  
een joviaal karakter en een noeste, rusteloze  
werker, die overal verstand van had waar hij  
zijn handen aan uitstak".

Goed was hij voor iedereen die op hem beroep  
deed, steeds bereid om te helpen en dienst te  
bewijzen. Het geluk en het welzijn van al zijn  
beviende geburen en medeburgers lieten hem  
niet onverschillig, maar gaarne verleende hij zijn  
steun en goede diensten aan ieder die beroep  
op hem deed. Daarom kwamen velen zijn raad en  
hulp inwinnen en werden steeds onthaald met  
een hartelijk woord. Zo komt het dat Jean-  
Baptist einde en verre gekend was als een bedre-  
ven kundig vakman van veelzijdige aard.

Naast die hartelijke, oprechte goedheid en  
dienstvaardigheid, was zijn onverpoosde werk-  
zaamheid een tweede groot kenmerk van de dier-  
bare afgestorvene. Dank zij die noeste arbeid  
heeft hij eerlijk, treffelijk, in goede en kwade  
dagen zijn brood, een eigen huisje en een plekje  
grond onder die milde zon en zijn geliefde  
boskant verdient en zo voor zijn goede en ge-

trouwe echtgenote en het jonge gezin van zijn  
zoon het stoffelijk welzijn verzekerd

De laatste maanden heeft hij veel geleden alle  
bedrijvigheid te moeten staken en vurig tegen  
alles in gehoopt en verlangd te genezen. Nu heeft  
de stille dood een eindpunt gesteld aan zijn  
aards bestaan.

De barmhartige God geve hem de eeuwige rust.

Duurbare echtgenote, zoon, schoondochter en  
kleinkinderen, hebt allen dank voor uw gene-  
genheid en liefdevolle zorgen, voor alles wat ge  
voor mij gedaan hebt. Leert uit mijn dood dat  
het leven broos is en voorbijgaat. Bewaart het  
geloof van uw kinderjaren, zodat we elkaar  
terugvinden in een ander en eeuwig leven bij de  
Heer. Gedenkt en helpt me door uw gebeden.

Duurbare geburen en vrienden met wie ik het  
allen goed deed, wees me dankbaar door een goed  
gebed

Mijn duurzame familie, Eerw. Zusters van het  
Wit-Gele Kruis en kennissen, u allen die mij  
duurbaar waren, helpt mij verder bij God door  
een vurig gebed.



De families DENDAUW, HAILLEZ, GALLAND  
en DE TEMMERMAN,

zeer gevoelig voor Uw bliken van  
kristelijke deelneming danken U van  
harte.

Uitg. S. Gyselinck, Oprakel