

†

Ter herinnering aan de dag
waarop wij samen hebben gebeden voor

Mevrouw Idalie DENDAUF

weduwe van de Heer AUGUST MASQUELIN

geboren te Gullegem op 7 augustus 1891
en er zachtjes in de Heer ontslapen
op 21 oktober 1980,
gesterkt door de troostmiddelen van onze
Moeder de H. Kerk.

Lid v. verschillende godvruchtige genootschappen.
Lid van de Bond der Ouderdomsgepensioneerden.

Het is Gods hand, die ons door het leven leidt ;
het is Gods hand die ons zegent en zalft ;
het is Gods hand die ons draagt en wenkt.

Hoewel moeder een mooie leeftijd had bereikt
toch staan wij betrekkelijk onverwacht bij haar
afscheid. Het doet des te meer wee omdat het
een goede moeder geldt die lange jaren ge-
zwoegd en getobd heeft om een gezin groot te
brengen dat veel kinderen telde, en in omstan-
digheden waarin het leven stukken minder kom-
fortabel was dan nu ! Nooit zullen tenvolle
bevroeden of beseffen wat zij allemaal gedaan
heeft, dag en nacht, in arbeid en gebed opdat
al haar kinderen uiteindelijk het « goed » zouden
hebben.

Het was een braaf, eenvoudig en diepgelovig
mens ; dit heeft ondermeer hierin zijn vruchten
gehad dat drie van haar dochters zich totaal
konden wijden aan de dienst van de Heer Jezus
in het Klooster. Vreugde in het geloof is onge-
twijfeld haar ten deel gevallen, maar ook pijn
en veel verdriet toen een zoon van haar en een
dochter in het klooster al te vroeg gestorven
zijn.

Beproevingen van jaren lang heeft zij gedragen
in een onbeschrijfelijk geduld. Niemand wilde zij
daarbij tot last zijn en zij bleef in haar huisje
tot de laatste dag. Zonder opstandigheid of
klacht leek het de Heer nu voldoende om zijn
trouwe dienaress tot een ander, beter leven te
roepen. Een waarschuwing was niet nodig : de
tijd van beproeving was glansrijk doorstaan.
« Welaan dan, gij goede en trouwe dienaress, ga
binnen in de vreugde van de Heer ! »

Dierbare kinderen : « Verdraagt elkander en ver-
geeft elkander als de een tegen de ander een
grief heeft » schrijft St.-Paulus. Als Gods ge-
liefte en uitverkoren kinderen zijn wij : wat er
ook moge gebeurd zijn. Vreugde en verdriet zal
wel het deel van elke vader en elke moeder zijn
op deze wereld, maar ik dank u voor alle weder-
liefde, voor alle hulp en troost in mijn oude dag.
Ik dank God oprecht dat u allen bij mij waart
op het ogenblik van leed en afscheid. God
zegene U allen. Wil mij in uw gebeden gedenken.

Om uw gebeden en bliken van deelneming
danken U :

Zuster Adelaïde, Suzanne Masquelin,
Mw Remi Masquelin-Deroo en kinderen,
Jules Blondeel-Masquelin en kinderen,
René Holvoet-Masquelin en kind,
Gaston Masquelin-Seynaeve en kinderen,
Zuster Gemma, Maria Masquelin (†),
Roger Seynaeve-Masquelin,
Georges Masquelin-Claerhout en kinderen,
Zuster Augustine, Bertha Masquelin,
André Delecluse-Masquelin en kinderen,
De families Dendauf-Claerbout,
De families Masquelin-Debruyne.

Ond. Debonné, Heule

druk Bourgois Gullegem

