

Gelovig sterven is afscheid nemen van de tijd, niet van het leven.



Vroom en dankbaar aandenken aan

MEVROUW

## Linda DENDAUW

echtgenote van de Heer Jacques PLAISANT,

geboren te Opbrakel op 28 juli 1948 en na een smartvolle ziekte, gelaten en zacht in de Heer ontslapen in de St.-Franciscuskliniek te Brakel-Opbrakel op 18 maart 1979.

Gesterkt door de HH. Sacramenten der Zieken en de Pauselijke Zegen.

Heer, Uw wil geschiede... De lente kwam weer in 't land... en wij gaan samen op naar het Paasfeest, de Verrijzenis van de Heer, ... In die beloftevolle toekomst heeft Linda, na een en dertig lentes en ten volle vrouwend op het woord en en de belofte van de Heer, terwijl zij hoopvol bleef toezien op de genezing, met groot verdriet en smart, afscheid genomen, van haar overgelukkig gezin en haar geliefde familie. Het valt hard na een lijdenskruis van een langdurige ziekte, dit jonge en mooie leven, zo boordevol hoop en liefde, de vreugde en de zonnestraal van haar familie te zien uitdoven, spijs alle ingrepen van de geneeskunde en de beste zorgen die haar omringden, is zij nu voor goed ingegaan naar een ander en beter leven.

Goede God, die onze Vader zijt, in ons groot verdriet om het heengaan van onze geliefde vrouw en kind, richten wij onze ogen op Christus. Hij is in de volle kracht van Zijn leven ons voorgegaan doorheen lijden en dood naar de verrijzenis en het eeuwige leven. Hij is onze zekerheid dat

Linda met Hem zal verrijzen en eeuwig in Gods liefde is opgenomen.

God, wij danken U voor deze engel, voor haar goedheid, haar zorg, haar liefde, haar voorbeeld, voor alles wat zij was en deed, ook in haar diepe vreugde en beproeving, is zij onderworpen aan Uw Wil, de weg gegaan naar U toe en de weg, naar innig medeleven met ons allen, die haar kenden en beminden. In deze droeve dagen vragen wij uw steun en sterkte en leer ons nu moedig en hoopvol verder leven met haar gemis aan onze zijde.

Mijn geliefde man, mijn teergeliefd kind, David, mijn ganse familie, ik heb maar al te goed gevoeld hoe gij allen aan mij gehecht waart, met een meevoelend en liefdevol hart. Ik dank U allen en voor alles.

Buigt het hoofd, berust en aanvaardt. «Wij weten en geloven dat God alles ten goede leidt voor dezen die Hem liefhebben.» Allen verrijzen wij met de Heer en zien wij elkaar weer in Gods heerlijkheid.

Bidden wij voor elkaar.

Vaarwel Jacques, vaarwel David.

God zegene en beware U.

De families DENDAUW, DE STERKE, PLAISANT, CUVELETTE,

**danken U voor uw blijken  
van kristelijke deelneming.**

Namis op zondag 22 april 1979 te 10 uur in de parochiekerk van St.-Martinus te Opbrakel.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste — Brakel