

Magnificat !

Nu looft en prijst mijn ziel de Heer !



Wil in uw gelovig gebed gedenken

Zuster BARBARA

(Elisa Den Dooven)

Zij werd geboren te Machelen op 24 februari 1905 en geprofeest als zuster van Maria te Nederbrakel op 5 augustus 1929. Zij is ons voorgedaan naar het eeuwig Vaderhuis te Brakel-Nederbrakel op 19 februari 1988, gesterkt door de H. Sacramenten en de Pauselijke zegen.

Het is voor zuster Barbara een lange advent geworden maar het zal verrassend mooi geweest zijn bij het openvallen van de laatste grenzen, aan de hand van Maria, de ontmoeting met de Heer, door de Heer te worden verwelkomd: de Heer liet de glans van zijn licht vallen op alles wat hier op aarde het leven van deze eenvoudige zuster van Maria zo schoon en zo verdienstelijk heeft gemaakt en dat nu in een persoonsrelatie met de Heer Jezus, in het hart van Gods eeuwige liefde, zal bestendig, zal ver-
eeuwigd worden.

Goede zuster Barbara, jij was, naar het hart van de Heer, een eenvoudige zuster van Maria, alleen maar dat, maar het is precies wat God, die je geroepen had, van je vroeg, een biddende zuster, blij en gelukkig met je zending binnen de gemeenschap: wat klein is en vaak verborgen voor het oog van de mens wordt door God geprezen en groot geacht. Zo zal je in onze herinnering blijven voortleven, met je liefde ook voor je gemeenschap en, misschien heb je het zelf nooit begrepen, hoe je met je gebed, je

blijheid, je openheid en je vertrouwen, een steun was voor ons, voor de verantwoordelijken in onze gemeenschap. Jij hebt ook zonder de minste klacht schoon en edelmoedig je lijden gedragen en je was dankbaar voor elke attentie. Ook voor je dierbare familie was je de lieve zuster en de goede tante en zij kwamen zo gaarne bij jou op bezoek.

Lieve zuster Barbara, om dit alles: Dank je wel! In je bescheidenheid heb jij ons eenvoudig de weg getoond. Zuster van Maria, zo zullen wij naar jou blijven opzien en biddend met jou, met elkaar verbonden blijven. Wil jij voor ons ten beste spreken bij de Heer.

« Mijn Jezus, barmhartigheid! »

Om uw gebed,
om uw blijken van christelijk meelevens
danken wij U van harte.

E.H. A. Schatteman, Algemene Directeur,
de Algemene Verantwoordelijke en de Zusters
van Maria,
de familie Den Dooven - Franqué.

Drukk. De Ruyver, Brakel