

Het leven is een voortdurend afscheid nemen.



DANKBAAR AANDENKEN AAN

DE HEER

Arthur DE NEVE

Geboren te Landskouter op 1 augustus 1903
en godvruchtig overleden te Gent
op 6 oktober 1986,

echtgenoot van **Mevrouw Marie Bogaert**

Dag vrouwken,
wij hadden het geluk zoveel jaren
samen te mogen zijn.

Bedankt voor uw goede zorgen,
vooral tijdens mijn laatste levensdagen.

Dag kinderen en kleinkinderen
op U was ik zo fier,
zorg voor moeder en blijf
steeds veel van elkander houden.

Aan allen die met ons meelevens in deze dagen
van rouw zegt de familie: van harte bedankt.

V a d e r

Wat vreemd, dat u er niet zult wezen
wanneer ik weer naar huis zal gaan.
U zult niet in de kamer staan
en mij omhelzen, als vóór dezen.

'k Zal nooit meer, als u zat te slapen
boven een boek, boven een krant,
het blad, dat glipt uit uw hand
glimlachend van de grond oprapen.

'k Zal nooit uw "goede nacht" meer horen,
of het gestommel op de trap,
wanneer uw trage, moedige stap
de morgenstilte kwam verstoren.

Nooit zult u door de tuin meer lopen,
waar iedre bloem en iedre plant
getuigde van uw zorgende hand.
- Nu ging de hemeltuin u open. -

O, die vertrouwde kleine dingen,
die u zo onopvallend deed,
die zal ik missen, tot dit leed
verstild is tot herinneringen.

Uit: Nel Benschop, Een vlinder van God.