

« Ik ben de verrijzenis en het leven ».

+

VROOM AANDENKEN AAN

EDGARD DE NEVE

echtgenoot van Maria LABEAU,

geboren te Parike op 21 november 1911 en
zacht overleden te Geraardsbergen in de
H. Hartkliniek op 13 oktober 1983.
Gesterkt door het H. Sakrament der zieken.

Lid van de St.-Jozefsgilde.

Oudstrijder.

Zonder ruchtbaarheid maar verdraagzaam en
met aandacht voor de anderen droeg hij
de zon in het hart. Gelukkig als weinigen
wist hij zich omgeven door tedere gene-
genheid in de huiskring en door de vriend-
schap van velen.

Hij had behoefte aan het stille leven van
planten en huisdieren. De vlucht van de
duiven was hem een bekoring en een blij-
vende verwachting.

Zijn afscheid van zijn liefhebbende echt-
genote Marieken en van dat mooie leven

is kort maar innig geweest. Zijn laatste
woorden, blikken en gebaren vertolkten lief-
de en dank.

De families

DE NEVE, LABEAU,
BOUVAERT, MABILDE,

danken U
voor uw blijken van medeleven.

Uitg. Raf. Vandergeynst, Everbeek
Druk. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel