



"Alles is volbracht !" (Goede Vrijdag van Jezus)

Zalig aandenken aan

DE HEER

Georges DE NEVE

Weduwnaar van **Mevrouw Julia DE ROCKER.**

Geboren te Oosterzele op 8 oktober 1913 en godvruchtig overleden te Zottegem op 31 maart 1984, gesterkt met de H.H. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

In Gods liefde aanbevolen en ten grave gedragen te Oosterzele op 7 april 1984.

Lid van de Bond der Gepensioneerden.

Lid van de Bond der oud-strijders 1940 - 1945.

De families De Neve, De Rocker, Joutet en Van de Velde,

**danken U van harte
voor de blijken van genegenheid
en Uw gebed.**

Een prille lente-avond... een leven dat hier op aarde eindigt. Alles komt omzeggens in de winter, alles, mensen en natuur zien uit naar nieuw leven. Pasen ligt in handbereik ! Is dat een beeld van het leven en het streven van deze man ? Hij droeg en verdroeg moedig alle levensstormen : midden de kruisen van het leven bewaarde hij de rustige kalmte van volharding vertrouwen en geloof. De beproevingen in eigen gezin en in eigen lichaam brachten hem nog dichtter bij Onze Heer Jezus, want Georges was een diep-gelovig man. Voor hem is nu de eeuwige Pasen begonnen !

Zijn gelovig zijn, zijn navolgen van Ons Heer straalde uit in zijn gulle dienstvaardigheid en vriendschap. Zijn leven heeft veel weg van wat Jezus kenmerkte "al weldoen rondgaan", rondgaan bij familie en bureu, bij vrienden en kennissen met de vraag : kan ik iets voor U doen ? Zou iemand ooit vergeefs zijn hulp hebben gevraagd ?

Mensen, die zoals Georges, mensen helpen : schone mensen ! Aan dergelijke volgelingen zegt Jezus : "goede getrouwe dienaar, neem nu bezit van mijn Rijk", omdat hij zo trouw en vol geloof Zijn Heer en mensen heeft gediend ! Bidden en de H. Sakramenten waren hem vertrouwd in de goede en de kwade dagen van het leven.

Beste kinderen en kleinkind, dank om Uw genegenheid. God zegene U en Uw gezin in liefde en vrede.

Beste familieleden, bureu en vele vrienden, ik zag U graag, was graag bij U en hielp U graag. In die geest vraag ik U : gedenk mij in gebed en dienstvaardige liefde, bemint mekaar.

Onze Lieve Vrouw van Bijstand, bid voor ons.

*Druk. DE AS, Heistraat 55, Oosterzele.
Begraaf. J. Wanzele, Dorp, Oosterzele.*