

Bij leven en dood horen wij toe aan de Heer.

†

Vroom aandenken aan  
mevrouw

**JEANNE DE NEVE**

weduwe van de heer  
**Rene François**

geboren te Zarlardinghe op 30 september 1903 en godvruchtig overleden in het stedelijk ziekenhuis te Geraardsbergen op 4 mei 1985, gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

---

De families

De Neve, François,

Van de Catsye, Vanderhoeven  
danken U van harte om uw blijken van christelijke deelneming in hun rouw.

Wat wij reeds konden vermoeden en met spijt in het hart tegemoet zagen is nu gebeurd. Een goede moeder ging van ons heen. Ze leefde niet voor zich zelf maar voor haar gezin en daarom hielden we veel van haar. Toch kreeg zij ook haar deel van het lijden. Haar geloof en stil gebed waren dan haar sterkte.

Dankbaar voor al het goede dat zij gedaan heeft blijven wij voor haar bidden : Heer, laat deze vrouw, die door haar inzet en genegenheid voor de haren, een afstraling is geweest van uw liefde en in overgave haar kruis heeft gedragen, nu ook delen in de eeuwige vreugde die Gij aan uw kinderen hebt toegezegd.

Wij zullen haar gedachtenis in ere houden.