

De rechtvaardigen leven verder  
in Gods nabijheid !

Troostend aandenken aan het leven van

MEVROUW

## **Maria, Coleta, Annaïs DE NEVE**

**Weduwe van de Heer Jules VAN OOSTENDE**

Geboren te Oosterzele op 7 maart 1894 en er  
godvruchtig overleden op 7 december 1981.  
Gezalfd met het heilig ziekensakrament.

---

Met droefheid in het hart, doch met volle  
onderwerping aan Gods Wil, zagen wij deze  
goede moeder heengaan, ons toonbeeld, onze  
steun en de band die ons in huiselijke liefde  
steeds zo nauw zocht te verenigen.

Over gans haar leven lag de stempel van de  
kristelijke levenszin : stille bescheidenheid,  
trouwe plichtsvervulling, echte eenvoudige  
vroomheid. Stil en bescheiden zoals zij ge-  
leefd heeft is zij heengegaan.

Zware beproevingen bleven haar niet ge-  
spaard. Voortreffelijk zette zij zich in voor  
de opvoeding van haar kinderen na vaders  
dood, drieënveertig jaar geleden. Daarom zal  
haar nagedachtenis in ere gehouden worden  
en willen wij de Heer danken om dit lang en

rijk gevuld leven, waar zovelen de goedheid  
mochten van ondervinden.

Goede kinderen, kleinkind en familie, be-  
dankt voor uw niet aflatende zorgen, dag en  
nacht. In deze liturgische adventstijd is voor  
mij de volle openbaringsvreugde aangebro-  
ken. Met vader zaliger zullen wij voor U ten  
beste spreken. Blijft gij trouw aan uw gebe-  
den en gedenk ons dagelijks. God zegene en  
beware U.

---

Alice VAN OOSTENDE,  
Judith VAN OOSTENDE,  
Roger en Lucienne

AELBRECHT-VAN OOSTENDE,  
Ann AELBRECHT

en de families DE NEVE, VAN OOSTENDE,  
VAN DE VIJVER en WALDACK

**danken U oprecht voor de blijken  
van deelneming en gebeden.**

---

Drukk. De As - Oosterzele - Tel. (091) 62 70 01  
Begr. J. Wanzele - Oosterzele - Tel. 62 56 47