

" In uw handen Heer, beveel ik mijn Geest. "



Herinner u in gebed en dankbaarheid, de liefde, de vriendschap en het leven van mevrouw

Maria, Helena DE NEVE

echtgenote van de heer

GILBERT D'HAENENS

Zij ontving het levenslicht te Zarlardinge op 19 juni 1906 en werd door de Heer tot de eeuwige Paasvreugde uitgenodigd op 7 april 1977 te Defthinge, gesterkt door de HH. Sacramenten der Zieken in extremis.

Lid van de Bond der Kristelijke Gepensioneerden
Lid van de Bond van het H. Hart

Ofschoon haar zwak gestel de sporen droeg van een ondermijnde ziekte, toch kon niemand vermoeden dat Hélène ons zo plots en onverwacht zou verlaten. Op Wittedonderdagmorgen had zij nog met ingetogen vroomheid de Paascommunie ontvangen. Zijzelf besefte toen niet dat het de beste voorbereiding was op de ontmoeting met de Heer : pas enkele uren later werd zij door Hem uitgenodigd om met Hem de eeuwige paasvreugde te delen.

Geen enkel mensenleven is volmaakt. In haar leven heeft zij - met succes - getracht de "dienst-

baarheid" waarin Kristus ons is voorgegaan gestalte te geven in haar omgeving. Voor haar dierbare echtgenoot was zij een en al zorg en vol toegewijde gediensigheid ; door haar taai werkkracht en bereidheid bracht zij zonen en blijdschap in haar gezin ; voor haar familieleden en vele kennissen was zij steeds tot een vriendendienst bereid en vooral mensen in nood en verdriet bood zij een helpende hand en een opbeurend woord. De moed daartoe vond zij in de krachtbron van haar geloof : de H. communie en de zondagmis. We danken de Heer om dit leven van bereidwillige dienstbaarheid.

Dierbare echtgenoot, ik weet dat ik nog zo nodig bij u was. Dit afscheid valt u zeer zwaar. Dank u om uw godheid en genegenheid. De Heer moge u helpen in uw verder leven. In gebed blijf ik met u verbonden.

Lieve dochter, wees gij nu voor vader wat ik geweest ben. Uw geloof en getrouwheid aan de Heer zal ons eens samenbrengen in het Vaderhuis. En gij allen, broers, zusters, familieleden en vrienden zeg ik vaarwel en tot weerziens bij ons aller Vader.

De families DE NEVE, D'HAENENS,
DE TEMMERMAN, UYTERSCHOUT

zijn zeer erkentelijk om uw bliken van kristelijke deelneming en danken U.

Uitg. Mevr. Miserez, Dries, Defthinge