

Goede en getrouwe dienaar, ontvang de gloriekroon
die God u van alle eeuwigheid bereid heeft.

†

BID VOOR DE ZIEL
VAN MEVROUW

MARIE DE NEVE,

weduwe van Mijnheer

JOSEPH VERBANCK,

geboren te Oosterzele, op 14 februari 1887
en er godvruchtig overleden op 2 juni 1968.

gesterkt door de Heilige Sakramenten der zieken.

— — — —

De duurzame overledene was een diepgelovige vrouw die zich in volle overgave gewijd heeft aan de zending die God haar gegeven heeft. Van jongsaf werd ze deugdzaam opgevoed en was aldus voorbereid om een voorbeeldige kristelijke echtgenote en moeder te worden. Vele jaren is ze de trouwe steun van haar man geweest, de waakzame opvoedster van haar kinderen, de steeds bezorgde werkster voor haar gezin. In stilte heeft ze zo dikwijls gebeden voor haar geliefde kinderen en kleinkinderen.

Beste kinderen en kleinkinderen, met veel liefde hebt gij mij omringd in mijn ziekte; gij waart het geluk en de fierheid van mijn rijpe levensjaren, ik kan u niet genoeg danken voor alles wat ge voor mij deedt. Laten we geen vaarwel zeggen, maar "tot weerziens bij de Heer", waar geen pijnlijke scheiding meer dreigt. Bij God smeek ik Zijn zegen af over uw verder bestaan tot dat we allen weer verenigd zijn in een nieuw bestaan bij de verheerlijkte Kristus.

Duurbare familieleden, gedenkt mij in uw gebeden.
Zoet Hart van Maria, wees mijn heil.

— **R. I. P.** —

Drukkerij Lourdault, Oosterzele - Tel. (09) 70.56.19

Mijnheer en Mevrouw Henri DE NUTTE-VERBANCK en kinderen ;
Mijnheer en Mevrouw Robert VERBANCK-LENSENS en kinderen ;
Mijnheer en Mevrouw Georges HOUBRACKEN-VERBANCK en kinderen ;
Mijnheer en Mevrouw Richard LIBRECHT-VERBANCK en kinderen ;

De familie DE NEVE ;
De familie VERBANCK ;
De familie DE WETTINCK ;
De familie VAN BEVER.

gevoelig voor uw blijf van deelneming in
hun rouw, betuigen U hun innige dank.