

In de schaduw van het Kruis wil ik rusten en hopen !



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mevrouw

## MARIE DE NEVE

echtgenote van Mijnheer

**Cyriel NOERENS**

geboren te St. Maria-Oudenhove,  
de 28 september 1900 en godvruchtig overleden te  
Nederbrakel, de 12 oktober 1956,  
gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Deze brave en bezorgde vrouw mocht roemen op de toegewijde liefde van haar man, op de dankbare genegenheid van haar kinderen en de achting van haar medemenssen.

Diep godvruchtig, onderhield zij tot de laatste dag van haar leven de geest van het gebed : dagelijks verenigde zij zich met Onze Lieve Heer, de Meester van leven en dood. Zij gedroeg zich in alles met wijs beleid, leerde de haren God vrezen en voor Hem leven. Kostbaar in de ogen van God is de dood van zulke rechtvaardigen.

Dierbare echtgenoot en kinderen die weet hoe kommerfvol ik U heb bejegend, gij hebt mij dat alles zo wonderschoon weergegeven tijdens mijn slapende en onverbidelijke ziekte. Ontvangt mijn dank voor uwe kinderlijke bezorgdheid. Dat O. L. Heer U er om zegene. Vaart allen wel en leeft steeds braaf, deugdzaam en kristelijk. Bewaart mijn aandenken trouw in uw hart en vooral vergeet mij niet in uw gebeden en H. Missen. Tot weerziens bij O. L. Heer in Eeuwige Blijdschap.

Goedertieren Jezus, geef haar de Eeuwige Rust.

De 4 akten a. u. b.

Vandendriessche & Paul De Vleeschauer Nederb.

Mijnheer Cyriel NOERENS;

Mijnheer en Mevrouw Robert NOERENS-CARLIJER en dochter Sonia;

Mijnheer en Mevrouw Henri VAN HUFFEL-NOERENS;

De familiën DE NEVE, NOERENS, FOUCAERT en DE SCHRUIJVER;

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van  
christelijk medevoelen en danken U.