

Geloofd zij Jezus-Christus ! Amen.



Gedenk in uwe gebeden de ziel
van Mijnheer

RAYMOND DE NEVE

weduenaar van Mevrouw

Mathilde BOUVAERT

geboren te Zarlardinghe, den 17 November 1866 en
godvruchtig overleden te Parike, den 19 Juli 1946.
Versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden

Een eere kroon is de hooge ouderdom, die op den weg der
gerechtigheid gevonden wordt. Spr. XVI 31

Gelijk het goud gezuiverd wordt door het vuur, zoo
wordt de ziel der kristene door het lijden gezuiverd van
alle vlek. Slechts de uitverkorene zielen krijgen de genade
om met verduldigheid en onderwerping de smerten en
pijnen hunner ziekte te verdragen.

De dood is voor den rechtvaardigen de have der rust. In
rechtvaardigheid dan ook heeft de duurzame overledene
zijn leven doorwandeld : Rechtvaardig was hij voor God
en rechtvaardig leefde hij voor zijn evennaaste.

Die God vreezen zullen vertroosting vinden op hun
sterfbed en op den dag van hun overlijden zullen zij ge-
zegend worden. Eccl. I 12

Zalig zijn zij die sterven in de armen van Jezus en
Maria.

Bemide Kinderen hebt dank voor de zorgen die gij
mij verleend hebt in die droeve dagen mijner ziekte. weest
niet ontroostbaar als deze die geen hoop hebben. Bidt
voor mij. Ik ga moeder vervangen die ons reeds zoolang
verlaten heeft.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

100 d. afl.

De vier Akten a. u. b.

Drukkerij Depessemter Everbeek.

De familiën DE NEVE, BOUVAERT,
VAN CAUWENBERGE en BUYDENS,

danken U van harte voor de blijken van kriste-
lijke deelneming, hun betoond bij het afsterven van
hun teergeliefden vader, schoon-vader, groot-vader,
oom, groot-oom en kozijn

Raymond DE NEVE.