

Gelijk het de Heer behaagde, zo is het geschied.  
Zijn Heilige Naam zij gezegend!



BID VOOR DE ZIEL VAN  
MIJNHEER

**RENE DE NEVE**

echtgenoot van Mevrouw

**Romanie Cobbaert**

geboren te Ophasselt de 19 juli 1881 en godvruchtig overleden te Ophasselt de 7 augustus 1958.  
Versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Van zijn kinderjaren af in de vrees des Heren opgevoed, wandelde hij geheel zijn leven op de weg van Gods geboden. Hij was nederig, zachtmoedig en oprecht van hart.

Als trouwe echtgenoot, en minzame vader, bevestigde hij zijn krachten aan zijn gezin.

Een zware beproeving heeft hem getroffen en een aanhoudende kwelling zijn leven verbitterd. Ellendige jaren heeft hij beleefd en droevige nachten geteld. Maar met verduuldigheid heeft hij alles geleden en zijn hoop gesteld op God, die zijn lijden en gezucht in vreugde heeft veranderd, opdat zijn ziel in eeuwigheid leve!

Dierbare echtgenote en lieve kinderen, onophoudende zorgen hebt gij mij betoond; hebt dank ervoor; en dat God u beware en voortdurend bescherm. Blijft verenigd onder elkander, dient God getrouw en leeft zo dat gij de dood nooit hoeft te vrezen.

Vaartwel, dierbare bloedverwanten en vrienden tot wederziens in de hemel.

Mijn Jezus, barmhartigheid. (300 dagen afl.)



De familiën DE NEVE,  
COBBAERT,  
VAN HOOLAND,  
NECKEBROEK,

danken voor de blijken  
van innige deelneming  
en uwe gebeden.

---

Uitgever De Vos, Ophasselt