

„Laat, Heer, uw dienaar in vrede heengaan“.



AANDENKEN EN UITNODIGING TOT GEBED
VOOR HET EEUWIG WELZIJN

van Heer Richard DE NEVE

echtgenoot van Mevrouw

Leontine Van den Berghe

geboren te St Maria-Oudenhove 2 juni 1903,
overleden te Michelbeke 9 mei 1967, voorzien
van het Sacrament der zieken en der stervenden.

.....

Op het ogenblik dat de natuur herleeft om weer een ware lusttuin te worden is deze man van ons heengegaan. Als ergens een vogeltje diep in een takkenbos wegstruikert om er eenzaam te sterven, weet niemand er iets van. Als 'n mens kapot gaat, verdwijnt hij in de eenzaamheid van zijn ziekenkamer en ziet doorheen zijn venster de zon, de wolken, soms dringt nog eens het geluid van het volle leven tot hem door. Hij kan raden wat het is. Hij staat er nu buiten. Alles gaat aan hem voorbij. Hij is uitgeschakeld. Zo groeit het bewustzijn van het einde. Het onmetelijk stilzwijgen. Een mens gaat de dood in, zo helemaal alleen.

Een bezoeking, een ander gezicht, een goed woord, een zachte helpende hand, wat voor onschatbare waarde heeft dat niet voor hem die gaat...

De liefde voor de lijdende, de zieke, die Christus ons leert, is zo schoonmenselijk.

Hij was een stille werker, hij was ook een stille dulder en lieder, hij was een stille, goedgegelovige man. God alleen kan zijn waarde wegen.

Ons gebed vergezelle hem naar zijn eeuwige rustplaats.

Bemide echtgenote, uw onverdroten aanwezigheid en hulp is mij zo kostbaar geweest. Ik dank U van harte voor dit en al het goede, mij gedaan.

Beste kinderen en kleinkindertjes, weest gij nu moeders troost. De Heer beware U allen in zijn liefde.



Mevrouw Leontine Van Den Berghe,
Mr en Mw Paul De Neve-Van den Berghe en kinderen
Mr en Mw Charles D'Haeyer-De Neve en kinderen,
Mr en Mw Marcel De Neve-Kindt en kinderen,

De families DE NEVE, VAN DEN BERGHE,
TAILDEMAN, FOUQUART

**bedanken van harte voor de bliken
van deelneming in hun rouw.**

Uitg. Mw L. De Vleeschauer, Michelbeke