

Gelukkig de mens, dien de Heer, bij zijne komst,
bereid zal vinden. Luc XII 37.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

VICTOR DE NEVE

Weduwnaar van Mevrouw

Adelaïde Van Wymeersch

geboren te Zarlardinghe, de 23 October 1870 en er
godvruchtig overleden, de 3 September 1952, voor-
zien van al de Troostmiddelen onzer Moeder de
H. Kerk.

De Heer roept de zielen tot zich wanneer zij het
beste bereid zijn. H. Theresia.

De hoge ouderdom is reeds ene erekroon, die op
den weg der rechtvaardigen te vinden is.

Prov. XVI.

Hij mag zich ook roemen, in geweten de getui-
genis te kunnen afleggen in deze wereld in eenvou-
digheid des harten en in alle oprechtheid God
gediend te hebben. Ad. Cor. 12.

Zalig de mens die de kwellingen des levens ver-
draagt; want beproefd geweest zijnde, zal hij de
kroon des levens ontvangen die God beloofd heeft
aan hen die Hem liefhebben. Jac. 1 12

Teerbemindde bloedverwanten en vrienden, hebt
dank voor uwe liefderijke zorgen. God lone en
zegene u hiervoor. Blijft mij nog indachtig in uwe
gebeden: want het is een heilzaam gedacht voor
de overledenen te bidden, opdat zij van hunne
schulden ontslagen zouden worden.

Zoete Harten van Jezus en Maria, weest mijne
Zaligheid. 300 d. a.

R. I. P.

Uitg. Raf. Vander Geynst, kosteer, Parike.

De familiën DE NEVE, VAN WYMEERSCH,
VAN CAUWENBERGE, VAN CAUWENBERGE,

*zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
hen betoond bij het overlijden van hun
dierbare afgestorvene.*

DANKEN U