

*Juist nu dat alles in de natuur
terug groeit en bloeit en opnieuw tot leven komt
heeft de dood er anders over beslist
en Willy uit deze wereld weggenomen.
Hij die zo van de natuur hield
zal het gezang niet meer horen
en de bloemen niet zien ontlukken.
Wij die overblijven zullen het voor hem doen
en hem alles vertellen
want voor eeuwig blijft hij bij ons in ons hart.*

"Lenteboodschap" Ann.



Wij gedenken het leven van

de heer

WILLY DE NEVE

echtgenoot van mevrouw

DENISE VAN DRIESSCHE

geboren te Kaprijke op 19 juni 1934
en overleden te Zele op 19 maart 1991,
gesterkt door de gebeden van de Kerk.

Voorzitter van Minivoetbalclub F.C. Telelec.

Heer in dit uur komen wij tot U, want bij U alleen vinden wij sterkte en moed om in volle overgave verder te gaan. Help ons geloven in Uw woord, "Vader, ik wil dat zij die Gij mij gegeven hebt, met mij mogen zijn waar ik ben".

Dit vervult ons met hoop, maar toch blijft het zo lastig, want wij zullen zijn sterke schouders missen om te steunen, zijn handen die ons dag en nacht hebben gedragen, zijn hart dat ons steeds met zijn zorgende liefde heeft omringd. Want Denise, Benny en Isabelle, allen waren zij hem lief.

Hij was een man die graag onder de mensen vertoefde, die bereid was tot zoveel. Zijn lach en zijn spontaan zijn, maakte hem tot een gemoedelijk man.

Dierbare echtgenote, samen zijn wij al die jaren door het leven gegaan en ook als het lastig was stonden wij schouder aan schouder naast elkaar. Zo hebben wij echt gelukkige jaren gekend. Het heeft niet langer mogen zijn.

Benny en Isabelle, graag had ik nog veel voor jullie willen doen. Het kan nu niet meer. Samen met ma waart gij voor mij alles op deze wereld. Uw geluk was mijn geluk. Blijf naast ma staan en ik heb maar één hartewens : dat jullie gelukkige mensen moogt zijn. Ik ben fier op jullie.

Dank u wel, familieleden, buren en vrienden, vrienden uit het werkmidden, van de minivoetbal en nog zovelen om uw warme vriendschap, om uw oprechte genegenheid die zoveel zon bracht in mijn leven. Dank u dat wij dat alles samen mochten beleven.

Heer God, dank dat Gij ons deze man hebt gegeven, iemand om van te houden. Dank U om zijn leven, zijn dienst, zijn vriendschap ... om alle geluk dat hij ons bracht in dit te korte leven. Zoveel willen wij met dankbaarheid meedragen om nooit te vergeten.

Laten we dan ook samen in gebed verbonden blijven met elkaar, want een gebed gaat nooit verloren.

Willy, God zegene en beware u.

Dank om uw deelname in de rouw :

Denise VAN DRIESSCHE,
Benny en Isabelle DE NEVE-BISSCHOP,
de families DE NEVE, VAN DRIESSCHE,
VAN HOOTEGEM en RONSSE.

Begravenissen Tackaert-De Wilde

Drukkerij De Geest, Zele

