



*Dankbaar aandenken aan
mevrouw*

Denise Deneyer

weduwe van de heer Marcel Respilleux.

Geboren te Herne op 3 februari 1930
en godvruchtig overleden in het RVT
'De Zwaluw' te Vollezele op 13 april 2004,
gesterkt door de ziekenzalving.

~~~

De families  
Deneyer, Respilleux,  
Wielemans en Debruyne,  
danken U oprecht voor  
uw blijken van deelneming  
en uw aanwezigheid.

*Moeder,  
ge waart een stille en eenvoudige vrouw;  
zo hebt ge geleefd  
en zo zijt ge van ons heengegaan.  
Uw hele leven zijt ge druk bezig geweest,  
bezorgd om allen en alles.  
Ge hebt ons heel gewoon en  
zonder veel woorden het leven voorgeleefd  
dat ge zelf hebt aangenomen  
en waarin ge vast geloofde.  
Wij zijn dankbaar voor uw leven  
met al het goede en schone  
dat we in u hebben mogen ervaren.*