



*Wanneer een moeder sterft,  
ook als zij de hemel erft.  
Blijft immer toch de pijn bestaan,  
dat zij moest heengaan;*

*Dierbaar aandenken aan*

*Mevrouw*

*Denise Deneeyer*

weduwe van de Heer Alfons COUCHIE

Zij werd geboren te Galmaarden  
op 5 september 1923 en is godvruchtig  
overleden in het Nieuw Ziekenhuis te  
Ninove op 7 juni 1998,  
gesterkt door het H. Sacrament der zieken.

*Altijd opgewekt en vrolijk, zo zullen wij je blijven  
herinneren. Ook toen je echtgenoot veel te vroeg  
overleed, moest je verder "alleen". Je hield je sterk  
voor ons en we konden altijd op je rekenen.  
En toen opeens, een paar jaar geleden, werd je  
getroffen door verschillende ziektes. Ondanks de  
pijn en de talloze opnames in het ziekenhuis, was  
je blij als je weer naar huis kwam, zelfs al was het  
maar voor een paar dagen.*

*Nu bij je laatste opname heeft het niet meer  
mogen zijn. Je hield je kranig tot op het laatste  
moment en moest toen loslaten om van ons heen  
te gaan.*

*Lieve moeder en schoonmoeder,  
We hadden je nog zo graag bij ons gehouden,  
maar spijtig genoeg kunnen wij niet beslissen over  
leven en dood. In ons hart blijf je bij ons.*

*Lieve grootmoeder en meter,  
Altijd stond jij klaar voor ons. Voor al onze  
problemen was er een oplossing. We zullen je  
missen. Met veel pijn in ons hart zeggen wij  
vaarwel, allerliefste grootmoeder.*

*Lieve overgrootmoeder,  
Ik heb je slechts een kleine 18 maanden mogen  
kennen, maar ik hield al zoveel van jou. Voor mij  
was jij mijn "dikke vriend". Ik ben nog te klein om  
te begrijpen waar jij nu bent. Toch zal ik je missen,  
dikke kus van je achterkleinkind Anais.*

De families COUCHIE, DE VOS  
en VAN WAYENBERG

danken U voor uw gebed en blijken van medeleven.

Tollembeek, 12 juni 1998

---

Begravenissen Van den Driessche-Premereur nv.  
1570 Galmaarden - Tel. (054) 58 07 25  
Drukkerij Deneef - Tollembeek - Tel. (054) 58 86 76