

*Herinner mij, maar niet in sombere dagen.
Herinner mij, in stralende zon,
hoe ik was, toen ik nog alles kon.*



Dankbaar aandenken aan

MEVROUW

Fabienne DENEYER

echtgenote van de heer Patrick GOORICKX

Zij werd geboren te Bassilly op 1 februari 1963
en is godvruchtig in familiekring
te Moerbeke overleden op 23 maart 2002,
gesterkt door het H. Sacrament der zieken.



De families
DENEYER, GOORICKX,
JACOBS en VAN LIEFFERINGE
danken U voor uw blijken van medeleven.

Goede moeder,

Het kan toch niet dat we nu al afscheid moeten nemen.
We moeten dat wel
maar innerlijk blijven we voor eeuwig verbonden.
Jij was zo goed voor ons,
dat je tot op het einde streed en leed voor ons :
want moeders denken op dat ogenblik niet aan zichzelf.

Dank moeder,
je hebt ons zoveel gegeven om verder ...
te leven.
We doen het naar jouw voorbeeld !

Gelovig vertrouwen we er op
dat God je opneemt
om je nu reeds te laten delen in de eeuwige vreugde.
We vragen :
blijf zorgen voor ons
samen met Hem.

Bid voor haar, samen met ons, tot God de Heer.

Moerbeke, 27 maart 2002

