



Gedenk in uw gelovig gebed

de ziel van Mijnheer

CAMILLE DEN HAENE

weduwnaar van

Mevrouw Julienne DELSOIR

geboren te Kwaremont, op 17 november 1904 en
godvruchtig overleden te Ronse, op 12 januari 1971,
gesterkt door de laatste H. Sacramenten.

De dood was mild voor hem. Zacht gaf hij de geest, die, afgemat door die rusteloze laatste maanden, nu eindelijk zijn rustpunt vond, in de eeuwige rust en de vreugde van Gods vaderhart.

Zo was het goed: zijn vaderhart in Gods vaderhart. Zachtmoedig, goedwillig, trouw en edelmoedig, eenvoudig en gediensstig, vol tedere offervaardigheid: een rechtschapen en groot hart, dat dapper de lasten en tegenslagen trotseerde, met stille, geduldige levensmoed, taai maar nooit hard.

Zo een hart hoort thuis bij de Heer die ons leerde: "Ik ben zachtmoedig en eenvoudig van hart" en die Zijn hartebloed gaf op het kruis, opdat de anderen het goed zouden hebben, in dit bestaan en in het andere.

We danken u, lieve Vader en Grootvader, om de grote gaven van uw gouden vaderhart. Gij blijft leven in ons leven. Wij bidden voor u. Bid gij voor ons, uw kinderen, families en vrienden. Dat we elkaar eens terugvinden in de liefde van Gods vaderhart.

Maria, Moeder van Altijdurende Bijstand, bid voor hem.

Begravenissen: R. Devos, Ronse

Heer en Mevrouw Arthur VANDERASIEREN-
DEN HAENE en zoon,

De families DEN HAENE, VAN DEN ABEELE,
DELSOIR en LIEVYNS,

**danken U voor uw gebeden en
deelneming in hun rouw.**