

«Blijf vertrouwen op God,
want bij Hem is genade,
Hij is uw verlossing.»

(Ps. 130)



Vroom aandenken aan

DE HEER

Roger Prosper DEN HAERYNCK

geboren te Oudenaarde op 29 december 1945
en overleden door een smartelijk ongeval te
Oosterzele op 10 juli 1992.

In dienst van de Vlaamse Mileumaatschappij.

Germain en Adrienne DEN HAERYNCK - GHEVAERT,

Marcel DEN HAERYNCK - GRUNBERGE
en kinderen,

Luc en Brigitte COUSSEMENT - DEN HAERYNCK
en dochter,

De families DEN HAERYNCK - GHEVAERT -
DE MEULEMEESTER en MEERSCHAERT,

danken u voor uw gebed en medeleven.

Een dagelijks bericht, een ongeval,
zoals er meer de kranten vullen,
leert ons altijd opnieuw hoe broos en kwetsbaar
een mensenleven is,
hoe jong en sterk het ook mag zijn.

Wij treuren om de man, die wij zo vroeg en
onverwacht uit handen moeten geven.
Hij was eenvoudig, minzaam en oprecht,
vol werklust en steeds ijverig,
in graag gedane dienstbaarheid.
Hij hield van allen die hem zo nabij waren,
als naastbestaanden, vrienden en familie,
in trouwe en innige verbondenheid.

Wij danken om dit toegewijd bestaan
en bidden dat de Heer het mag voltooien
in de geborgenheid bij Hem.

Wij weten dat hij dankbaar blijft om alles,
wat hij bij de zijnen, aan liefde en zorg
zo mild ontvangen mocht.

Hij ruste in Gods vrede!

De namis zal opgedragen worden op
vrijdag 14 augustus 1992 om 17.30 uur
in de Sint-Walburgakerk te Oudenaarde.



Roger

° 1945 † 1992

Begrafenissen D'Hondt, Dijkstr.-Lindestr., Oudenaarde
Drukkerij Vandevelde, Oudenaarde