

« Ik ben de verrijzenis en het leven.
Wie in Mij gelooft, zal blijven leven,
ook al is hij gestorven.
En ieder die leeft in geloof aan Mij,
zal niet sterven voor altijd. »

(Uit het evangelie van Sint Jan.)



DANKBARE HERINNERING AAN
DE HEER

Patrick DEN HAESE
zoon van **Simon en Henriette**
DEN HAESE - DE KEUKELEIRE

geboren te Zottegem op 27 februari 1960
en naar het Vaderhuis teruggekeerd
op 16 oktober 1993 te Scheldewindeke.
Industrieel ingenieur bouwkunde.

Simon en Henriette
DEN HAESE - DE KEUKELEIRE, zijn ouders.

De families DEN HAESE en DE KEUKELEIRE
danken voor uw aanwezigheid
en blijken van deelneming bij hun rouw.

Drukkerij V H C Scheldewindeke ☎ 09/362.62.79

Het plots overlijden van Patrick heeft ons
allemaal stil gemaakt... Hij was een goede,
zachte, stille en eenvoudige jongen, die hard
werkte, die geen vlieg kwaad zou doen, en
ten dienste stond van iedereen.

Maar hij kon niet op tegen de hardheid
en de meedogenloosheid van sommige toe-
standen in onze moderne wereld.

Patrick was ook godsdienstig. Hij bleef trouw
aan zijn wekelijkse eucharistieviering, wat niet
van ieder jong mens gezegd kan worden.

Om dit alles betreuren wij zijn heengaan...
Maar we troosten ons bij de gedachte dat zijn
leven eigenlijk niet ten einde is. Wij, mensen,
weten niet wat er in een hart omgaat. Alleen
God weet dat. En daarom mogen we er zeker
van zijn dat Hij, Patrick bij zich zal opnemen,
en hem het geluk zal schenken dat hij op
deze wereld niet heeft gevonden.

We blijven voor hem bidden.

Begraf., fun., BVBA VAN HERPE André & Co.
Balegem - Scheldewindeke ☎ 09/362.62.79