



DANKBAAR GEDENKEN WIJ

de Heer

Alfons DEN HAEZE

echtgenoot van

Mevrouw Meta Thömke

geboren te Bottelare op 25 januari 1907 en
overleden te Antwerpen, in het St.-Camillus-
ziekenhuis, op 25 november 1974.

Voorbeden :

Bidden wij voor onze geliefde overledene,
dat zijn leven van liefde en toewijding
voor zijn echtgenote en kinderen
aanvaard mogen worden door de
Hemelse Vader.

Moge Hij hem nu zijn volle goedheid
openbaren en hem onvergankelijk leven
schenken.

Laten wij bidden.

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

Bidden wij voor zijn echtgenote
en kinderen
die bedroefd zijn om dit afscheid.
Dat hun droefheid wordt verzacht
door de dankbare herinnering
aan al het goede,
dat hij hen geschenken heeft.

Laten wij bidden.

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

Bidden wij voor al onze geliefden
die ons naar de Heer zijn voorgegaan.
Dat wij ons in Christus
innig met hen verbonden zouden weten,
en dat ons vertrouwvol gebed,
hen ten goede mag komen.

Laten wij bidden.

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

Slotgebed

Laten wij nu samen bidden.

Heer onze God,

Gij laat niets verloren gaan

van wat Gij hebt gemaakt.

Gij brengt alles tot voltooiing.

In dit geloof bidden wij U

voor onze geliefde overledene

Alfons Den Haeze,

die wij vandaag gederken.

Maak hem nu deelachtig

aan de verheerlijking van Jezus, uw Zoon,

Die zijn leven gaf voor ons allen,

maar Die Gij hebt opgewekt

uit de dood tot eeuwig leven. Amen.

De familie dankt u ten zeerste voor uw blijken
van deelneming.

Begr. Peeraer - Wijnegem - T. 536083 - 537519