

Ik ben de verrijzenis en het leven : wie in
Mij gelooft, ook al is hij gestorven, zal
leven in eeuwigheid.



GEDENK IN UW GEBEDEN

MEVROUW

Clara DENIE

echtgenote van de Heer
Julien DUTRANOY,

geboren te Zarlardinge op 10 oogst 1906 en
godvruchtig overleden in de St.-Franciscus-
kliniek te Brakel-Opbrakel op 20 februari 1975,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Hard vallen soms de slagen op het hart
van de mens : ondoorgrondelijk zijn Gods
wegen, zodat wij ze met ons menselijk
verstand niet kunnen begrijpen ; wij hebben
ze zo dikwijls anders voor ons gedroomd.
En wanneer door niemand hulp kan worden
geboden, moeten wij ons aan die wilsbe-
schikkingen van God onderwerpen en geloven
in Zijn grote liefde.

Het leven van deze overleden vrouw was
er een van offerende liefde voor haar ge-
zin. Niettegenstaande de last van de ziekte
die haar sinds lang kwelde, bleef zij voor
hen werken en zorgen.

Beminde echtgenoot, op het ogenblik dat
wij elkaar meest nodig hebben, heeft Gods
Voorzienigheid mij van U weggeroepen. Moge
de hoop op een gelukkig wederzien bij de
Heer U troosten en sterken.

Dierbare kinderen, uw genegenheid in mijn
laatste levensdagen hebben mij gerustheid
gegeven dat gij ook voor uw vader een
steun zult zijn. Uw gebed voor mij zal het
bewijs zijn dat ik in uw gedachten blijf
voortleven.

Geef haar nu, Heer, de rust na de volbrach-
te levenstaak.

De families DENIE, DUTRANOY, PORREWIJCK
en LEROY,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
deelneming in de rouw die hen treft.

Uitg. Raf. Vandergeynst, Everbeek