

« Oordeel niet, zo spreekt de Heer, met dezelfde maat waarmede gij de naaste meet, zult gij gemeten worden ».

+

Gedenk in het H. Misoffer en in uw gebed de ziel van de Heer

HUBERT DENIE

zoon van wijlen Jozef DENIE en

Maria VAN HOORDE,

geboren te Parike op 3 november 1913 en overleden te Geraardsbergen op 20 juli 1983, gesterkt door Kristus in Zijn HH. Sakramenten.

Lid van de Bond der Gepensioneerden.

Met het heengaan van deze man verdwijnt een van de vele volksfiguren, die het zwarte goud hebben gedolven om anderen een warme en familiale geborgenheid te bezorgen.

De dierbare overledene laat een aandenken na van een werkzaam en stil leven.

Van jongsbeen af drong zich de strijd om den broede op, doch met noeste - ja soms gevaarlijke arbeid in de mijn lukte hij erin zichzelf te bevestigen en eenvoudig mee te werken aan het welzijn der zijnen.

Wanneer de tijd aanbrak dat hij moest geholpen worden, verdroeg hij de kleine miseries gelaten, nooit kwam een klacht

over zijn toestand en al kon hij niet veel meer uitbrengen, toch blonk de dankbaarheid in zijn ogen voor alles wat men voor hem deed.

Beste familie, vrienden en weldoeners, ik heb geprobeerd om goed te zijn en tevreden met mijn lot. Ik dank allen die voor mij gezorgd hebben en in 't bijzonder mijn zuster Georgette, die mij geholpen heeft.

Ik heb van mijn leven gemaakt wat ik kon, ik vertrouw op Gods goedheid en liefde en ik beveel me aan in uw aller gebed.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

O.-L.-Vrouw, help, geleiden richt ons.
Amen.

De families DENIE-VAN HOORDE,

danken U oprecht voor uw blijken van deelneming en gebed.

Begrafenissen Raoul, Marktplein, Brakel
Druk. De Vleeschouwer-Hoste en Zn, Brakel