



In de Liefde van de Vader ruste zijn trouwe
dienaar
DE HEER

Ivo, Oscar, Gerard DENIE

echtgenoot van Mevrouw
Agnes VAN KEYMEULEN,

geboren te Nederbrakel op 16 november 1903
en zacht in de Heer ontslapen te Brakel in
de St.-Franciscuskliniek op 10 juni 1977,
gesterkt door Kristus in zijn HH. Sakramenten.

In werkzame dienstvaardigheid heeft deze
man zijn levensloop volbracht. Hij geloofde
in God, met het trouwe geloof van onze
voorvaderen en volbracht zijn plichten zonder
vertoon, maar met de vaste overtuiging dat
God de Vader en Heer van ons allen is.

Na een zeer actief leven waren zijn laat-
ste maanden voor hem een ware kruisweg die
hij gegaan is men Kristus, zijn Heer. Zonder
klagen heeft hij zijn lijden gedragen, dat
hem gelouterd heeft en voorbereid om nu
de hemelse glorie te ontvangen bij de Vader.

Dierbare echtgenote, kinderen en kleinkin-
deren, bidt voor mij dat ik het volle geluk
bij de Vader moge verkrijgen, in de hoop
van een vreugdevol weerzien. Hebt dank
voor de goede zorgen tijdens mijn ziekte.
God zegene en beware u en mij.

De families DENIE, VAN KEYMEULEN,
MACHTELINCKX, WINDAL,

**zijn zeer erkentelijk voor de blijken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel