

Vertrouwvol leg ik mijn geest in uw handen.
(Psalm 31)



Julia DE NIE

geboren te Nederbrakel op 24 augustus 1903
en overleden op 27 april 1998.

Rustig en stil in de sfeer van de jubelende paasliturgie, werd Julia door de Heer bij de hand genomen en in zijn volle paasvreugde binnengeleid. Zij had het verwacht, zij had er zich een levenlang op voorbereid.

Onder de toren van onze parochiekerk, met het kruis in top, heeft zij zich, het grootste deel van haar leven veilig gevoeld; dagelijks heeft zij er zich gevoeld met het Levende Brood, te gast als zij mocht zijn aan de tafel van de Goddelijke Gastheer.

Dit opgemerkt, stichtend levenspatroon bracht zij mee naar 'najaarszon' alwaar zij 20 jaar lang de vertrouwde en geliefde bewoonster was geworden. Haar aanwezigheid aldaar was een oase van vredige rust; haar glimlach ging telkens weer zo weldoende over op al wie haar nabij kwam. Zij kon zo innig gelukkig en dankbaar zijn om een bescheiden bezoek van familie, geburen en vrienden: ze wist wanneer ze zouden komen Albert en Lucie.

Zusters en personeel gingen graag haar kamerke binnen; en zo zegden de zusters ons dikwijls, altijd komt een mens er «gesticht» weer vandaan. «Eens zo hoorden we uit haar mond, zullen ze me komen halen... maar we weten wel wie het is die ons halen komt... en we weten toch waar naartoe we met Hem gaan.» In de ontelbare keren dat ze Eucharistie vieren mocht: woorden van de blijde boodschap, brood gebroken, zag ze de tekenen die voor haar de taal spraken van de ontmoeting met de Heer.

De laatste levensjaren werden één lang wachten op de blijvende ontmoeting met Hem. Zij die haar zo vaak, alleen in de kerk, haar kruisweg biddend zagen gaan, zullen in gelovig vertrouwen mogen beamen dat de 15e statie, de statie van Jezus' Verheerlijking ook voor haar werkelijkheid is geworden.

De 30 daagse missen
zullen opgedragen worden.

Namis op 29 mei 1998
in de St.-Pieterskerk om 19u.

De families danken het bestuur van het
rusthuis «Najaarszon», de zusters
en alle personeelsleden.