

In vrede is hij gestorven na trouwe plichtsvervulling.



BID VOOR DE ZIELERUST VAN
DE HEER

Jules Bernard DE NIE

weduwnaar van Mevrouw
MARIE VAN DER DONCK

geboren te Sint-Lievens-Esse de 24 maart 1896 en na
gesterkt te zijn met het H. Ziekensacrament godvruchtig
in de Heer ontslapen de 30 januari 1967 te
Steenhuize-Wijnhuize.

Lid van de mannenbond van het H. Hart.



Deze brave man, wiens heengaan wij betreuren, was
een voorbeeld van kristelijke deugden. Met ongeveinsd
en rechtschapen hart beminde hij God en de evenmens,
zijn oprechte en diepe godsvrucht diende tot stichting
van iedereen.

Gelaten en berustend heeft hij de vele beproevingen
gedragen en de kracht geput in zijn levendig geloofsleven,
in het bewustzijn dat alle hulp van de Heer komt.

Dierbare familieleden en vrienden, dank voor uw
goedheid, uw hulpvaardigheid, uw genegenheid. Vooral
gij mijne zuster Alice, bij wie ik mijn laatste dagen
mocht doorbrengen. Moge de Heer u lonen voor het
dienstwerk dat ge aan mij hebt gedaan.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.



Heer en Mevrouw Oscar Van Der Stichelen-De Nie,
Heer en Mevrouw André De Nie-Van Kerkhove,
Mejuffer Julienne Van Der Donck,
zijn broeder, zuster, schoonbroeder en schoonzusters;

Heer en Mevrouw Adrien Poot-De Nie en kinderen,
Heer Walter De Nie,
Mejuffer Christiane De Nie en verloofde Heer Stanislas
Boone,

Heer Paul De Nie,
Heer en Mevrouw Willy Van Der Stichelen-De Vriendt,
Heer en Mevrouw Valère Haegeman-Van Der Stichelen
en dochter,

zijn neven en nichten;

De families De Nie, Van Der Donck, Lievens en De
Prijsck

**betuigen U hun oprechte dank voor uw blijken van
deelneming in hun rouw.**

Drukk. A. Van Der Bracht, Voorde