

Want van die goeden waart gij een  
die goud in 't hart bewaren :  
de wereld ziet er overheen,  
maar God zal z' openbaren. (P.R.)

†

Omgeven door de liefde van ons  
allen is van ons heengegaan  
de heer

## **MARCEL DE NIE**

echtgenoot van mevrouw  
**Liane Matthijs**

geboren te Geraardsbergen op 25 april 1922  
en er godvruchtig overleden in de H. Hart-  
kliniek op 14 juli 1988, gesterkt door het  
H. Sacrament der zieken.

De families De Nie, Hoogstoel,  
Matthijs en Stevens

danken U oprecht voor de blijken  
van genegenheid en deelneming in  
hun rouw en voor uw vroom gebed.

O onmedogende dood! De teerbeminde  
echtgenoot en broeder, hebt ge uit ons  
midden genomen!

Heer, Gij geeft ons een bittere kelk te  
drinken... Gij weet hoe gegrond onze droef-  
heid is en hoe hard die slag ons treft. De  
wegen van God zijn ondoorgrondelijk doch  
de goede God doet alles voor ons welzijn  
wat Hij ons laat overkomen.

Goedheid, gedienschtigheid, ingeboren werk-  
lust en nooit verstoorbare blijgezindheid,  
waren de karaktertrekken van de diepbe-  
treurde. „ Goed zijn ” en „ goed doen ”, dit  
was zijn levenstaak en eenieder die met  
hem mocht omgaan zal hem nooit vergeten,  
want de liefde waarmede deze wijze man  
zijn echtgenote, schoonvader, familie, vrien-  
den en kennissen heeft bemind, was te edel  
en te schoon om geen blijvende vrucht te  
dragen.

Dierbare echtgenote, zoek uw troost in uw  
Geloof en uw betrouwen op O.L. Vrouw.  
Wij waren gelukkig samen en het scheiden  
is des te harder doch niet hopeloos. God  
beware en bescherme U.

Dierbare vader, voor wie ik al mijn krach-  
ten inspande om uw oude dag aangenaam  
te maken, beste familieleden die me nauw  
aan 't harte lagen, U allen dank ik voor  
uw trouwe vriendschap, genegenheid en  
hulp tijdens mijn ziekzijn. Samen met  
moeder, Simonne en Ghislain bid ik bij de  
Heer om troost en sterkte voor u allen.  
Schenk mij allen een vurig gebed.