

Gedoken bij de duurbren staf
des kruises onder de aarde;
Gedoken in een simpel graf,
wie weet er van uw waarde ? (L.R.)



Heer, ontvang in uw genade de ziel van

MEVROUW

MARIA DE NIE

Weduwe van de Heer

JOZEF DE TEMMERMAN

geboren te Deftinge op 20 oktober 1899 en god-
vruchtig overleden in de H. Franciskuslinie k te
Brakel op 7 november 1978 gesterkt door het H.
Sakrament der zieken en de Pauselijke Zegen.

Moeder.....

Welk levend wonder een moeder...
Anderen kunnen ons beminnen
Zij alleen kan ons verstaan
Zij liefkoost ons en lijdt voor ons
Zij vergeeft ons alles en bidt voor ons
Het enig leed dat zij ons aandoen kan
is stervend ons te verlaten.

Een rechtschapen en goede moeder heeft
ons verlaten. Zij was schoon en groot in
haar werklust, eenvoud en oprechtheid. Ze
kende geen omwegen. Zo is haar leven een ware
voorbereiding geweest tot een goeie dood.

Mijn dierbare kinderen en kleinkinderen, ik
dank U om uw genegenheid en liefde. De dood
breekt die liefde niet af, maar bereidt haar
schoonste bloei voor, in de liefde van God. Blijft
innig met elkaar verenigd en draagt het beeld
van uw moeder en grootmoeder als een heilig
pand door uw verder leven. Blijft me dikwijls
gedenken in uw gebeden. Ik zal samen met vader
die ik zo miste op aarde, van uit de hemel bid-
den voor U om kracht en sterkte voor uw ver-
der leven.

Beste Bloedverwanten en Vrienden, schenkt me
ook een vurig gebed.

De families DE NIE, DE TEMMERMAN,
DELANGHE en VAN DER MYNSBRUGGE

danken U oprecht voor de blijken
van christelijke deelneming.

Druk. Van Ruyskensvelde.