



Bid de Heer om vrede voor de ziel van

MEVROUW

**Maria, Julia, Anselma, Marguerite**

**D E N I E**

weduwe van de Heer

**Joseph WIERTZ.**

Zij werd geboren te Nederbrakel op 26 februari 1895 en overleed zacht in de Heer in de St.-Franciscuskliniek te Brakel-Opbrakel op 9 juli 1977, gesterkt door de genademiddelen van onze Moeder de H. Kerk.

---

Haar leven is mooi en goed geweest. Samen met haar man bouwde zij een gelukkig huwelijksleven op. Toen hij, met wie zij gans haar leven had doorgebracht, haar ontviel, stond voor haar de wereld stil. Toen heeft zij haar lot en dat van haar broer samengelegd en vond zij de kracht om opnieuw optimistisch door het leven te gaan.

Met dynamische dienstvaardigheid heeft zij op hoge ouderdom haar taak in de wereld opnieuw aangepakt.

Het was maar voor kort. Nu is zij haar

echtgenoot, haar broer, haar schoonzuster en schoonbroer gaan vervoegen in de hemelse vereniging bij God.

Wij danken God voor het schone dat wij langs haar mochten ontvangen. Ons hart is bedroefd, maar wij kijken hoopvol uit naar God, wiens Geest ons door het leven leidt en het is ons een troost te weten dat wij elkaar opnieuw samen zullen zien in de volle goedheid van de hemelse vader.

De families DENIE, WIERTZ, MACHTELINCKX,

**danken U oprecht voor uw bliken van kristelijke deelneming.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel