

Gelukkig dezen die onberispelijk leven volgens de geboden van de Heer. (Ps. 118)



MEJUFFROUW

Maria, Raphaëlle DENIE

is tot de hemelse Vader teruggekeerd.

Bid voor haar ziel.

Zij is geboren te Nederbrakel op 4 december 1901 en ontsliep godvruchtig in de Heer in de St.-Franciscuskliniek te Brakel op 3 december 1977, gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

Wie op God vertrouwd heeft op een rots gebouwd.

Zo was het leven van onze dierbare overledene. Blij en dankbaar heeft zij Gods milde gaven in haar lange leven aanvaard en zonder klagen aanvaardde zij ook het lijden en de dood.

Zij was een rechtzinnige, plichtsgetrouwe, werkzame en doorbrave vrouw met een hart van goud. Zij was diepgelovig en vroom; zij was verbonden met Jezus de Heer, die zij dagelijks in de eucharistieviering ontmoette. Zij was onder de toren komen wonen om dicht bij Hem te zijn, en vond in

God dan ook een innig-diepe geluk. Nu is haar schone ziel ten hemel gestegen tot grote glorie van God.

Beste zusters, schoonbroer, neven en nichten, ik dank u voor uw genegenheid, uw zorg en uw behulpzaamheid. Moge God u hiervoor lonen en moge Hij ons terug samen brengen in Zijn heerlijke hemel.

De families DENIE en ROELAND,

zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van kristelijke deelneming en danken U.

Drukk. L. De Ruyver, Brakel