

Onder de schaduw van het Kruis wil ik rusten.



BID VOOR DE ZIEL VAN MEJUFFROUW

Marie DENIE

**Dochter van wijlen de Heer Omer DENIE en
Mevrouw Marie Elavie MACHTELINCKX.**

Geboren te Brakel op 7 juni 1896 en godvruchtig overleden te Gent op 31 mei 1974, gesterkt door de H.H. Sakramenten der zieken.

Zij heeft haar zaligheid bewerkt zonder gerucht, overtuigd dat de heiligheid niet bestaat in het verrichten van uitzonderlijke dingen, maar in het stipt volbrengen van haar dagelijkse plichten.

Opnieuw is een kristene vrouw de eeuwigheid ingegaan, opnieuw gaat het Woord der H. Schrift in vervulling: Zalig, zij die in de Heer sterven. Gedenk, O Heer, dat ik in Uw tegenwoordigheid gewandeld heb, in de waarheid met een gelovig hart en dat ik volbracht wat U aangenaam was.

O Maria, ik heb steeds mijn vertrouwen in U gesteld, wees Gij nu mijn Moeder en Voor-spreekster.

Bemide zuster, familieleden en dienstvaardige geburen, ik ga onze dierbaren, die ons zijn voorgegaan, vervoegen. Ik dank u allen voor Uw genegenheid en zorgen.

Gedenk haar ziel in Uw gebeden.



De families DENIE

en

MACHTELINCKX

danken U voor de blijken van
kristelijke deelneming
in hun rouw.

Drukk. De Toren, Peperstraat, Herzele