

Welaan dan, Gij Goede en getrouwe Dienaar, treed binnen in de vreugde van uwen Heer, (Mt. 25:23)



Zalige Gedachtenis

van

PIERRE - FRANS - ANTOON DENIE

echtgenoot van

MARIA TORREKENS

geboren te Nederbrakel op 25 November 1873, en aldaar godvruchtig overleden de 20 Juli 1949.

Voorzien van de H. H. Sakramenten der stervenden.

Ere-Gemeentesekretaris, lid van de Kerkraad, Erelid van de H. Hartbond, Jubilaris van het Xaverianengenootschap en lid van alle andere godvruchtige parochiale Genootschappen.



Bij dit afsterven verdwijnt uit ons midden een man zo rijk aan verdiensten, zoals wijer onder de mensen in de wereld nog maar weinig hebben ontmoet. Met de talenten, waarmede O. L. Heer hem zo mild had bedeeld, heeft hij gewoerd. Schraander van geest en rijk aan ondervinding, wist hij in alle moeilijkheden door scherp doorzicht en wijzen raad aan iedereen voldoening te schenken en de beproefden gerust te stellen, op te beuren en te troosten. Uitermate goed van hart en liefdadig van inborst, had hij de liefde en het vertrouwen van allen verworven want talrijk zijn deze die hem nu betreuren en in dankbaarheid een vurig gebed storten opdat God hem in erbarment ontvange.

Maar boven alles was hij de goede christen man van den goeden ouden stempel, die het Katholiek Geloof boven alles stelt: als gemeentesekretaris bezette hij dien sleutelpost als voorvechter van de Goede Zaak: "Voor God en Vaderland", was hier zijn leuze en O. L. Heer alleen weet wat hij, als Katholieke Bediende, volledig belangloos, de gemeente en de parochie heeft bewezen aan diensten! Als lid van het Kerkfabriek, lagen hem de belangen van de Kerk en het Katholiek leven en de parochie zeer nauw aan 't hart en zelfs in zijn ouden dag,

ja op zijn ziekbed, sprak hij daarover het liefst! Ja hij ijverde en beminde den luister van Gods Huis, hij bad en offerde voor de uitbreiding van Gods Rijk over de mensen! Hoe kostbaar is dan ook in 's Heren ogen de dood van zulke uitverkorenen; terecht mag hij nu met St. Paulus zeggen: "ik heb den goeden strijd gestreden", en zonder twijfel heeft hij reeds nu de stem van den Goeden Meester gehoord: "Goed trouwe dienaar... Kom tot mij gezegende mijns Vaders!",

Mijn Lieve en Goede Echtgenote, de slag die U treft is ontsins onverwacht en daarom zoveel te harder. Wij nemen beide afscheid van mekaar met een gebroken hart; doch troost U: ik ben uit het liden en ik wacht U in den Hemel! Stel uw vertrouwen altijd op God vooral in de uren van eenzaamheid en Hij zal uwe beproeving met zijn bescherming verzachten en vaderlijk voor U zorgen: hij geeft steeds gratie naar staat! denkt verders veel aan mij in uw H. H. Missee en gebeden.

Dierbare Bloedverwanten, samen met mijn echtgenote en onze brave meid dank ik U voor al de jeugenheden en goede zorgen mij zo verduuldig en edelmoedig bewezen, Ik zeg U geen vaarwel want weldra zien w'elkander weer in Eeuwige Blijdschap.

Barmhartige Jezus, schenk hem de Eeuwige Rust,
De 4 akten voor den overledene a. u. b.

Mevrouw Pierre DENIE, geboren Maria TORREKENS;
Mevrouw Weduwe Leon MARROYEN, geboren
Herminie GABRIELS;
Heer Ingenieur en Mevrouw Albert CARNEWAL-
CEULEMANS;
Heer en Mevrouw Remi BOURDEAUD'HUY-
MARROYEN en kinderen Rita, Magda en Paula;
Heer en Mevrouw Hubert MARROYEN-VAN CAU-
WENBERGE en kind Leon;
Mejuffer Clara REGAERT, zijn trouwe dienstmeid;
De families VAN WYMEERSCH, TORREKENS,
VANDERLINDEN en MARROYEN;

BEDANKEN,

Nederbrakel Druk. Wwe O. Sardiacourt